

Logg från Älva

Datum: 13 September 2019

Elevloggare: Astrid, Jonathan, och Daniel

Personalloggare: Madeleine

Position: På väg söderut från Ramsgate

Segelsättning: Bredfock och två toppsegel

Fart: 6 kn

Kurs: 184°

Beräknad ankomst till nästa hamn: Portsmouth, förmiddag 15/9

Väder: Månklart med små molnfläckar

Elevlogg:

Good evening, ladies and gentlemen!

Under vår sista dag i Ramsgate har vi fått genomgå en sjukvårdsövning. Där delades vi in i mindre grupper inom vaktlagen och roterade mellan stationer där vi praktiskt testade på första hjälpen, som att lägga förband, transportera en människa på



bår, och klassikern HLR. Utöver det har vi på engelsklektionerna haft livliga och intressanta redovisningar samt diskussioner om gårdagens intervjuer med lokalbefolkningen. Vid middagen fick vi även reda på att vi skulle sätta den sällsynta bredfocken, och några entusiastiska elever anmälde sig frivilligt att klättra upp i masten för att avbeslå. I skrivande stund seglar vi lugnt vidare mot nästa destination, medan klassen antingen sover eller pluggar inför kustuskepparprovet nästa vecka. Det är med en gnutta vemod som vi inser att detta är vår sista seglingsetapp för denna gång, och trots att många längtar hem tror vi att många redan saknar Älva en gnutta.

Vi hörs senare, alla nära och kära!

Varma hälsningar, Astrid, Jonathan, och Daniel



Kvällsbild som överblickar hamnen i Ramsgate. Älva syns till höger med tre master och en flagga på mittersta masten.

Personallogg:

Halloj alla nära och kära!

Idag skrivs loggen lite senare än vanligt eftersom vi nu precis har kastat loss från Ramsgate för att segla vidare till Portsmouth.

Dagen har bestått av sjukvårdsövningar i fyra stationer, där eleverna fick tillsammans i mindre grupper skriftligt skapa ett L-ABCDE –scenario och tänka över vad som behövdes göras i just deras situation. Och varje gång jag tittat in i salongen och mässen har jag sett hur de flesta studerat inför kustskeppartentan de ska skriva på måndag morgon. Kul att se!

Besättningen har idag förberett för avgång. Idag är ingen vanlig dag för vi ska sätta tre segel vi väldigt väldigt sällan sätter, nämligen bredfock och två toppsegel. SPÄNNANDE. I skrivande stund klättrar några av våra studenter tillsammans med två besättningsmän uppe i fockmasten för att avbeslå de tre seglen. Så fort de är nere ska vi påbörja själva segelsättningen och förhoppningsvis avnjuta en natt utan huvudmaskin igång. Det här tycker jag personligen är väldigt spännande, speciellt när det är första gången de två toppseglen sätts med hjälp av elever – och för att det är första gången jag får segla med bredfocken ombord på denna båt, det enda sortens segel jag är bekväm med. Återigen, spännande! Nu är det dags, så jag säger hejdå för kvällen. Och jag hoppas att ni uppskattar dagens uppdatering. Kram och sov gott!

Med vänlig hälsning,

Madeleine



Benke byter glas i en ventil