

Logg från Älva

Datum: 30/5 2019

Elevloggare: Jonas Lundgren, Alma Sjölin

Personalloggare: Lättmatros Alva

Position: N 57° 19,0', E 017° 58,6'

Segelsättning: Mesan, Storsegel, focken, inre och yttre klyvare

Fart: 6 knop

Kurs: 030°

Beräknad ankomst till nästa hamn: Söndag förmiddag, Idskär

Väder: Morgonen, klart. Under dagen byggdes det på med skiktmoln.

Elevlogg:

Tjingeling!

Nattvakten var mer spännande än vad den brukar vara, då vi plötsligt såg två kometer genom atmosfären fara. På morgonen blev det en snabb städning, därefter arbetade klassen för fulla muggar med att hissa (nästan) alla segel. Efter segelsättningen hade halva klassen sin första seriösa fysiklektion, där vi lärde oss om olika sorters moln. Vi spådde vädret med kaffesump och våra knän.

Efter detta avnjöts en sensationell lunch bestående av ris och kyckling. Den lediga tiden spenderades sovandes, tränandes eller pluggandes inför eftermiddagens lektioner. Vaktlagen varvade varandra med lektioner såsom fysik och fartygsbefäl. Vid 17:30 serverades en oförglömlig middag. Menyn löd följande: pulled pork, klyftpotatis, picklad rödlök, sallad och vitlökssås, MUMS! Efter middagen gjordes lite tester i klassen om vem som kunde äta mest tabasco och vem som klarade att dricka ren fisksås. Testosteronnivån var oroande hög, vilket inte var passande när vi sedan fick reda på att det råder totalt dusch- och tvättförbud på båten. (Kortvarigt, medan fartygets gråvattenpump rensades.)

Testerna avbröts när vi fick info om att svenska flottans segelfartyg "Gladan" seglade förbi. Hela klassen rusade ut på däck och föll in i ton till den svenska nationalsången vilket lät som änglasång. Kvällen avslutas i vanlig ordning med en film och lite kortspel.

Hare gött haj!

Personallogg:

Hejsan!

Alva heter jag, och jobbar som lättmatros här ombord. Idag har jag fått äran att skriva igen. Jag gick tidigare i skolan, samma linje som den här klassen – marinbiologi, och tog studenten för två år sen. Sedan ett och ett halvt år tillbaka har jag varit av och på ombord denna fina skuta, nästan mer ombord än hemma! ;)

Gårdagens solnedgång som vi fick se efter Falsterbo kanal var otroligt vacker. Jag går 8-12 vakten så har turen att se solnedgången nästan varenda kväll. Efter kanalen och solnedgången fick vi en lugn kväll med motorgång och spanande efter färjor som går ner till Tyskland och Polen.

Morgonen började med segelsättning och följdes av en dag av härligt seglande. Lite klättrande i bogspröt hann vi med också. Middagen, som eleverna skrev, var otroligt god! Klassen är väldigt duktiga i byssan! Efter middagen fick vi ett trevligt möte med Gladan! Väldigt kul att få se den. Vi låg bredvid försvarets andra skuta, Falken, i vintras nere i Teneriffa, så trevligt att få se båda.

Nu ska jag återgå till min vakt och förhoppningsvis få se en solnedgång!

Skepp o' hoj,

Alva

