

Logg från Älva

Datum: 25/5 2019

Elevloggare: Anna & Desirée

Personalloggare: Catrin

Position: N 58° 56,1 ' E 011° 10,0 ' (Förtöjda i Strömstad)

Beräknad ankomst till nästa hamn: Ankring vid Tjärnö kl. 12:00 26/5 2019

Väder: Sol, vind och vatten.

Elevlogg:

Land i sikte!

Dagen började med stora leenden och glatt humör då vi hade Sveriges kust i sikte. Efter tre dygn ute till havs var det skönt med lite sol i ansiktet och näst intill platt vatten. Vissa elever hade turen att få se tumlare på morgonkvisten medan de flesta andra var nere i sina hytter och städade för klart skepp ☺. Vi laddade upp för en tillägning vid en kaj i Strömstad, som vanligt gick den lika bra som att glida på en räkmacka. När tillägningen var klar fortsatte alla med klart skepp, allt skrubbades så fint och rent så man kunde äta direkt från golvet (även om det tog några försök). Efter storstädningen var alla hungriga som vargar så lunchen försvann lika snabbt som tumlarna. Därefter drog gamlingarna (över 18) iväg för att rösta i EU-valet medan vi andra barn fick lyssna på en intressant lektion om sjukvård.

Eftermiddagen rullade vidare med utforskning av den mysiga hamnstaden Strömstad. Magarna började sedan skrika efter mat så vi alla ramlade in på lite olika restauranger runt om i staden, allt från pizzerior och sushi till de klassiska skaldjursrestaurangerna som västkusten är kända för.

Nu börjar alla komma tillbaka till båten och vi laddar upp för en ny spännande färd, denna gång mot Tjärnö.

Tack och hej leverpastej!

Önskar Annapanna och DJ dess ☺

Personallogg:

Hej på er alla bakom skärmarna!

Som ni har sett i loggen de senaste dagarna har de västliga och sydvästliga vindarna vi seglat på gett vika och vi har gått in på ett lågtrycksområde. Avsaknaden på vind förde även med sig en klar och vacker början på dagen för 12-04 vakten. Efter den härliga seglingen de senaste dagarna ångade vi nu på mot Strömstad i den ljusaste 00-04 vakten sen resan börjat i Brygge. Trådarna dras sakta ihop med sättande av positioner, rättande av kurser och vakthållning ombord med allt det innebär, övning ger färdighet. Övningarna har vi sysslat med när tillfället har getts under sjövakterna, resan från Helgoland och vardagen vi har haft under tiden tillåter den repetition som behövs. Det är faktiskt

glädjande att se motivationen eleverna visat trots att vissa dagar varit tyngre än andra.



Foto: Catrin Palmqvist-Loukomies

För besättningens del bröts sjövaktsrutinerna efter frukost när vi gled in i strålande solsken mot sommarstaden Strömstad. Målet med det här stoppet på väg till Tjärnö är som tidigare nämnt att ge de som ännu inte röstat möjlighet att göra det, en stor bonus är också att lämna av de sorterade sopor vi samlat på oss. Efter ankomsten satte elever och besättning igång med rutinen klart skepp och det bara myllrade av flitiga städare ombord, sakta är vi tillbaka i "ship shape". Eftermiddagen tillbringades med promenad till röstningslokalen för de myndiga som inte röstat och sedan en helklasslektion i sjukvård. Det är ett brett ämne även fast vi bara gick igenom det maritima perspektivet, därför kommer en uppföljande lektion de närmaste dagarna. Då kommer vi att ha mer praktiska övningar för att kunna använda en del av den teori vi gick igenom idag. Eleverna fick dock en försmak av kommande övning och ett bryt i föreläsningen när de lade varandra i stabilt sidoläge.

På kvällen gavs ett tillfälle för eleverna att äta middag iland och de flesta tog den. Hamnvakten håller koll på fartyget tillsammans med en ur besättningen så resten av oss med gott samvete kunde ta en promenad iland och åtminstone eleverna verkade glada över fast mark under fötterna. Imorgon kl. 10:00 bär det av mot Tjärnö, det blir en natt resa på 10 sjömil söderöver. Väderprognoserna ser bra ut och vi kommer att få chansen att ankra vid lunchtid, något som kanske är nytt för en del av eleverna ombord.

Hälsningar från Västkusten

2:a styrman Catrin