

# Logg från Älva

---

Datum: 17 maj 2019

Elevloggare: Thea x2, Antonia

Personalloggare: Johan

Position: Oudeschild, Texel

Planerat datum att segla vidare: I morgon den 18/5

Beräknad ankomst till nästa hamn: Helgoland måndag den 20/5

Väder: Mulet med lite regn

## Elevlogg:

Det var en gång en liten naturklass på fin båt vid namn Älva. Deras dag började med en efterlängtat sov morgon följt av en fantastisk brunch med bland annat fruktsallad, smoothies och våfflor. Sedan tog dem en gammal marinblå buss som hette Blue Bird och hela klassen kom förvåntansfulla fram till Hollands öken. När de kom fram behövde de ta den långa promenaden runt ett militärt område som vi inte var beredda på. Genom sand och vatten vandrade klassen i flera minuter innan de kom fram till destinationen där deras andra marinbiologiska exkursion skulle ske. Väl där fann de många märlor och maskar samt en riktigt hungrig krabba som åt upp våra märlor. De började med en undersökning som avslutades med sandslotts byggen och nergrävda elever. Regnet började falla ner så de var tvungna att fly tillbaka till säkerhet i bussen som icke dök upp på hela en och en halv timme. Men det gjorde ingenting för blöta som de var satt det där och lyssnade på musik och hade en trevlig stund i väntan på bussen. När de sedan anlände tillbaks till den trygga torra båten så var de tvungna att spola av sig all sand samtidigt som byssalaget fixade iordning den klassiska fredags rätten, TACOS! Maten var som vanligt god men lite stark, några tårar rann med det var det värt. Senare på kvällen fick de den fantastiska möjligheten att klättra i riggen, hela vägen upp till toppen av masten. Nu väntar film innan det är dags för naturklassen att sussa sött!



The end!



## Personallogg:

Medan den lilla naturklassen låg och sov tryggt i sina bingar i morse så startade vi i besättningen dagen i vanlig tid. Det blev en liten frukost innan arbetet drog igång. Måla och slipa stod på arbetslistan, det är mycket rost runt om båten som behöver slipas bort för att sen måla om med ny färg så att båten håller sig fin och rostfri. Speciellt för just dagens arbete var att arbetet skedde på utsidan av båten. När skutan ligger i vattnet får man bli lite kreativ över hur man ska gå tillväga med sitt arbete. Vid mitten av Älva fick vi stå i ribben och dra oss fram och tillbaka för att få tag i all rostfläckar. För arbete vid fören fick jag sänka ner en liten arbetsbänk bestående av några

ihoppikade plankor och rep. Efter lite gungade och målande så var arbetet klart och Älvas babordsida var nymålad och rostfri. Nu så njuter vi av vår sista kväll i Texel tillsammans med fåren för att imorgon kasta loss och bege oss mot Helgoland.

Hälsningar från jungman Johan

