

Logg från Älva

Datum: 1/6 2019

Elevloggare: Kristian JK och Rosa F

Personalloggare: Alfred

Position: N 58° 50,3' E 17° 59,7'

Segelsättning: Stor, fock, stagfock och inre klyvare

Fart: 5 Knop

Kurs: 005°

Beräknad ankomst till nästa hamn (Idskär): Måndag kl 16:00

Väder: Molnigt

Elevlogg:

Åhøj halloj alla där hemma!

Nu har vi passerat Gotland och Landsort och påbörjat vår färd in genom Stockholms södra skärgård. Men låt oss börja då dagen grydde.



Dagen började med en härlig frukost serverad av byssan och glad information tillhandahållen av Sören. Vi fick reda på att vi ankommer till den vik där vi ska ligga på svaj i vid notiden kommande morgon. Efter några koppar te och lite mackor var det sedan dags för oss att ha vakt! Ungefär vid notiden hissade vi det innersta av förseglen, stagfocken. Efter det var det lugnt med lite stilla brisar under tiden halva klassen hade fysik. Efter lunch var det vår tur att fortsätta meterologin. Detta var sista lektionen före provet som blir imorgon. Vi har huvudet bland molnen!

Efter det var det dags för lite Fartygsbefäl. Dagens lektion handlade om olika navigerings-instrument. Till exempel GPS (Global Positioning System), Magnetkompasser och Gyrokompass. Senare mättade vi magen med en härlig tacobuffé. Middagsinformationen var att vi nu skulle mittskota för att förbereda en vändning. Under vändningen när vi stod i vindöga (när fören på båten pekar rakt mot vinden) bärgade och beslog (tog ner och slog in) mesanseget och den yttre klyvaren. När vändningen var över och alla skot fixade var vi på kurs och på väg in i Stockholms skärgård. Nu när telefontäckningen blivit bättre efter en natt utan någon landkänning passade många på att ringa hem till nära och kära. Vädret har växlat och vi har kunnat se lite regnbågar titt som tätt.

Denna seglats kommer att saknas!

Ses snart!



Personallogg:

Hej dagen började kl 07:25 i den nordvästra delen av gotländska skärgården med frukost för att senare gå på vakt i fyra timmar då vi höll mellan 2.3 knop till 5.5 knop. Under vakten hände inte så värst mycket. När vakten slutade var det dags för lunch som var fisk och stekt potatis. Senare till middag var det tacos. Efter middagen var det dags att ta ned mesan samt yttre klyvare. Som förberedelse inför att vi skulle vända genom vind innan vi kom in i Stockholms skärgård till Mysningen.

Efter vändningen rörde vi oss i 7 knop samt hade vi en vindstyrka på 12m/s.

Hälsningar från praktikant Alfred

