

# Logg från Älva

---

Datum: 27/9 2019

Elevloggare: Lina Blidholm Svensson

Personalloggare: Jan Hallén Rizzo

Position: Cherbourg, Frankrike

Segelsättning: Ingen, båten i hamn.

Fart:

Kurs:

Beräknad avgång mot nästa hamn oklar

Väder: Molnigt, regn

## Elevlogg:

Bonjour! För närvarande ligger vi i hamn i Cherbourg, Frankrike och dagen har varit hektisk. Vi vaknade som vanligt runt sjutiden och åt frukost, städade etc etc. Vid niotiden började vi prata ihop oss i projektgrupperna för idag skulle nämligen fransmännen hälsa på. Vi skulle få besök på båten, samt få besöka en skola här i Cherbourg som heter Lycée Victor Grignard. Eleverna skulle träffa oss för att få träna upp sin engelska och vi skulle få dela ut våra enkäter samt intervjua eleverna. Fem över tio kom den första gruppen människor hit till båten och det blev vårt uppdrag att visa dem runt och sedan även intervjua dem angående våra områden, detta visade sig vara svårare än väntat. Vi märkte ganska snabbt att deras engelska kanske inte var på topp så att säga så det blev många frågande blickar när vi skulle försöka förklara vad ett bogspröt var. Detta blev även ett problem sedan när vi skulle intervjua eleverna om saker som migration och nationalism men men. Under dagen fick som sagt även vi elever hälsa på fransmännen på deras skola och se hur de hade det. Det fanns många likheter och skillnader mellan de skolor vi gick i men det mest häpnadsväckande var nog att det här i Frankrike var 300 av 800 elever som rökte. Som tur är detta inget som vi kunde känna igen här på Marina då bara 50% av eleverna röker här. Skämt åsido slutade dagen i alla fall med tacofredag, lektion i sjömanskap och filmen Saving Private Ryan.

Puss och kram hälsar vi här på älva.



## Personallogg:

Ja, nu har vi bytt ut det brittiska regnet mot ett franskt. Men solen ler ändå emot oss mellan varven och dess strålar värmer verkligen desto mer trots annalkande höst. Vi vet att det blåser hårda vindar ute på Biscaya och vi blir förmodligen liggande här litet längre än planerat. Våra elever visar varje dag prov på gott humör och ledarskap. En del missöden påverkar inte deras humör och goda vilja.

Idag har vi som Lina berättat haft entusiastiska franska besökare här på båten. De var lika imponerade som våra kära elever är stolta över att visa upp vårt flytande hem. Jag åhörde ett flertal spännande intervjuer och diskussioner även om språkförbistringen då och då lade hämsko på tankarna.

Besöket på den franska skolan var kanske inte jättespännande men skolan ligger nära vår hamn. Fransk skolkultur är inte så annorlunda än vår, utom att den möjligen är en smula mer formell. Det blir också tydligt att vår skola är annorlunda, vi sticker verkligen ut – inte bara i jämförelse med franska skolor förstås. Vårt uppbrutna schema, våra studieförmer och projekt och denna resa är nästan som en dröm, både för oss lärare och för eleverna, vågar jag nog påstå.

Även om lågtrycken paraderar på Biscaya och trummar upp nya strömvirvlar och vågor kommer vi ganska snart åter vara "på våg" (inte "väg", he he), och vågorna ska bära oss ner mot Spaniens mer sydliga breddgrader. Under tiden pluggar våra kära elever vidare ... just nu är det sjömanskap - som ska leda till ett nautiskt förarbevis. Imorgon fortsätter vi med retoriken, litteraturen och sociologin. Men nu randas kvällen, och jag hör musiken från torget några hundra meter härifrån. Det är musikfestival just ikväll, här i Normandie. Om jag inte misstar mig är det ganska många här på Älva som ska gå dit och lyssna ett tag. Annars lockar schackspel och andra lekar här ombord – för att inte tala om andra delen av Saving Private Ryan.