

Logg från Älva

Datum: 19/10-2019

Elevloggare: Oscar Winrot

Personalloggare: Arvid

Position: Malagas hamn

Segelsättning: -

Fart:

Kurs:

Beräknad ankomst till nästa hamn:

Väder:

Elevlogg:

Hallå hallå föräldrar och andra nyfikna inkvisitörer!

Vi ligger nu förtöjda och hälsar glatt från soliga Spanien, för andra gången den här resan. I morse väcktes vi av de ljuva tonerna hos julmusik då Byssanlaget idag gjorde frukost och middag utifrån temat julbord. Som frukost avsmakade vi då risgrynsgröt, varm choklad och en bit mjuk pepparkaka till medelhavets rytmiska gungande innan dagens städning inleddes.

Vi välkomnades även på förmiddagen av andra välbekanta ljud annat än julmusiken, nämligen de själ-vridande skriken från fiskmåsarna. Tempot på hela skeppet ökade när vi långsamt närmade oss hamnen. Förtöjningsredskap, fendrar och mobiltelefoner flög fram för att bemöta Europas fria surf. Efter en lite väl lång förtöjning låg vi tryggt till kaj igen och åt vår välförtjänta lunch.

Under eftermiddagen var vi mestadels fria att göra det vi kände behövdes göra. Vissa fortsatte finslipa sina slutredovisningar inom seglingsprojektet, andra studerade inför provet för att ta förarbevis vi alla kommer skriva imorgon. Men många valde ändå det rätta rationella valet att utforska staden och gå på en långt efterlängtad shoppingtur. En shoppingtur där man dessutom inte behöver pruta och prisa vid varje köp.

Efter middagens julbord och Málagas nattliv långsamt börjar vakna till fortsätter de fria aktiviteterna och äventyren här i slutstaden! På filmduken visas Quentin Tarantinos *Inglorious Basterds* medan dagen börjar gå mot sitt slut.



Vår plats i Málaga



Arvid visar Daniel senaste bokkapet

Personallogg:

Goder afton kära vänner!

En varm vind smeker Älva i Málagas hamn som myllrar av turister, malagueños och hårt arbetande Älvainnevånare. Det börjar närma sig hemfärd vilket innebär slutredovisningar av seglingsprojektet hemma i Stocksund på torsdag och fredag. Eleverna har även förarintygsprov imorgon så en del sitter och förhör varandra om lanternor, första hjälpen och bidevind. Efter provet ska de också berätta skrönor som ingår i retorikundervisningen. Trots all denna flitighet har det naturligtvis funnits tid att njuta av glass, riktigt kaffe och stranden som ligger alldeles runt hörnet i Málaga, "lilla Málaga". Vi lärare har nu lyssnat klart på alla inspelade teoriseminarier och sitter som bäst och fyller i matriser som ska visas för eleverna imorgon.

Sov gott därhemma. Snart kommer vi hem!

Arvid