

# Logg från Älva

---

Datum: 11/10 2019

Elevloggare: Felicia

Personalloggare: Jan Wahlberg

Position: N 38° 00,2' W 009° 28,2'

Segelsättning: -

Fart: 5,5 knop

Kurs: 175

Beräknad ankomst till nästa hamn: måndag kl 08.00 den 14 okt

Väder: klart, lite disigt

## Elevlogg:

Hej älskade föräldrar och andra nyfikna läsare! Just nu befinner vi i LK17 oss någonstans utanför Portugals kust och med härligt väder och lugnt vatten rör vi oss emot Marina Smir. För mig började dagen redan klockan 02 med nattvakt uppe vid styrhytten, där jag fick se delfiner som hoppade längst båten på babord sida och en stor mängd andra segelfartyg i mörkret. Efter två timmars vakt fick jag äntligen ta mig ner i den gungande båten och lägga mig i min koj. Morgonen på Älva startade som vilken annan morgon med frukost klockan sju och städning mellan åtta och nio. Fortsättningsvis följde dagen sitt vanliga mönster när vi är ute till havs, med lektioner i sociologi och sjömanskap där vi fick lära oss om lanternor och dagersignaler. Jag och några andra ombord tog även tillfället att klättra ut på bogspröt där vi ännu en gång fick chansen att se delfiner som hoppade bland vågorna. Byssan laget jobbade för fullt under dagen för att servera båden en god lunch och en fantastisk middag där vi fick revbensspjäll och potatis. Kvällen fortsatte med både planering för ett mordmysterium som ska utspela sig på båten, filmkväll, godis och mys.

Bomber och granater god natt mina sjökamrater!



## Personallogg:

Hej

Morgonen började med disigt väder men sjön har lagt sig och vi gungar nu makligt fram mot varmare breddgrader. På dagens agenda stod att förbereda tvärgruppsredovisningar samt förbättra sina redovisningar. Eleverna vässar sina kunskaper om olika sociologiska teorier, diskuterar och läser på. Under sjömanskapslektionerna som de läser parallellt handlade dagens lektion om lanternor. Eleverna börjar längta efter att bada, lockade av att ha sett kusten utanför Lissabon. Vi fick nu till kvällsmat njuta av vegetariska rätter, revbensspjäll och en god fetaströra till. Tystnaden spred sig i matsalen när vi alla njöt av maten. Snart är det dags för en film. Har vi tur kanske vi kan se delfiner insvepta i mareldsdräkt under natten.

//JW