

# Logg från Älva

---

Datum: 2019-10-04

Elevloggare: Clara Dahlberg

Personalloggare: Axel Bröms

Position: N 44° 55,6' W 8°26,8' .

Segelsättning: Ingen

Fart: 5,5 knop

Kurs: 220

Beräknad ankomst till nästa hamn: Söndag lunch

Väder: Sol men ingen vind

## Elevlogg:

Hej alla landkrabbor!

Det har varit en lugn och skön dag på sjön idag! Det känns lite konstigt att inte ens ha sett land på flera dygn och jag tror de flesta ser fram emot att sätta fötterna på plan mark igen. Idag har vi haft bokdiskussion i smågruppen om boken "Kalla det vad fan du vill" och alla har jobbat på med sina undersökningar. Idag sken till och med solen vilket har varit rätt sällsynt denna resa. På eftermiddagen satt jag och Lisa i nätet runt bogspröt längst fram i Älva. Att bara sitta där och prata i solen med vågorna som sköljer mot skrovet känns nästan överkligt. På något sätt blir jag extremt tacksam över allt jag får uppleva. Jag tänker på vilka underbara historier jag kommer kunna berätta när jag kommer hem. Byssan levererar i vanlig ordning trots att vissa vågor idag har varit nära 6 meter höga. Det är skönt att se att nästan alla i klassen mår bra och att inte sjösjukan har drabbat 95% av klassen som när vi korsade Engelska kanalen förra veckan.

Denna logg kräver ett citat av ingen mindre än Janne, vår lärare i svenska. När jag var klar med mitt vaktpass idag klockan 14 satt jag uppe utanför styrhytten i solen. Janne kom dit och vi småpratade en stund innan det blev tyst i några sekunder. Jag såg på Janne att han tänkte på något, och en kort stund senare säger han: "Idag finns det ingenting att klaga på", och jag kan faktiskt inget annat än att hålla med.

Eftersom dagen idag inte varit särskilt händelserik, utan sett ut som alla andra dagar här ute på Biscaya tänkte jag berätta om höjdpunkten för mig denna vecka. I onsdags skulle jag, Malcom, Alfred och Alva från besättningen beslå Jagaren, som är ett av seglen som sitter längst fram på Älva, på bogspröt. Att beslå betyder att man spänner fast seglet i bogspröt, så att det inte fladdrar iväg när man hissar det. Fastspända i säkerhetslinor klättrade vi försiktigt över relingen och ut i nätet, allra längst fram på Älva. Klarblått vatten glittrade under oss och det var första dagen som jag kunde ha på mig endast en tjocktröja och seglarbyxor. De hjälptes åt med seglet och jag assisterade med att hålla i några tampar då och då. Jag fokuserade mer på att hålla mig fast än att fixa med seglet. Nu kommer

nog detta låta som en Disneyfilm eller en våt dröm som jag tror många seglingsfantaster har, men medan vi är på väg ut i nätet säger Alva: "Tänk vad häftigt om det skulle simma delfiner under oss nu", och hon berättade att hon endast sett det några få gånger, och hon har ju faktiskt rutin på grejerna. Vi jobbar med seglet i ungefär 20 minuter och plötsligt händer det. **TVÅ DELFINER SIMMAR UNDER NÄTET DÄR VI SITTE!** Klart och tydligt simmar de där, bara några få meter ifrån mig. De är så nära att det känns som om jag kan sträcka ner handen genom nätet och känna på dem. Precis i takt med båten simmar de där i flera sekunder. Jag blev faktiskt nästan tårögd . Det är stunder som dessa jag vill minnas resten av livet.

Nu ikväll blir det filmen Kung Fu Panda i salongen och imorgon väntar en ny dag!



## Personallogg:

Hallå loggen.

Vi fortsätter vår lite vågiga resa över Biscaya mot Vigo. Vinden ligger idag rätt för att sätta segel men är nu istället för svag för att segel ska vara värt det. Under dagens upptäcker Madde ett gäng valar som just har kommit till ytan inom tydligt synhåll från Älva vilket är en imponerande syn. Lektioner fortsätter med ordinarie lärare och sjömanskap som besättningen håller i. Vi beräknar att vara framme i Vigo söndag så det ska bli trevligt att besöka stan.

Tack för mig

