

Logg från Älva

Datum: 5/9-19

Elevloggare: Sofia och Emil

Personalloggare: Sören

Position: Rømø, Danmark

Väder: Mycket regn och starka vindar



Elevlogg:

God kväll till alla er där hemma!

Dagen som varit idag har varit en mycket speciell dag ska ni veta. Vi har nämligen haft världens bästa och mest efterlängtdade sovorgon någonsin. Uppgång klockan tio på förmiddagen och framställt en halvtimme senare var pannkakor, bacon, ägggröra, fruktfat, scones och mycket mer. En riktig hotellfrukost helt enkelt som vi tackar byssalaget tusen gånger för. Efter den väldiga brunchen fortsatte dagen på god fot med städning, marinbiologi och slutligen fartygsbefäl där Stefan (överstyrman ombord) lärde ut lite om mörkernavigering och hur man tyder fyrar på natten.

Vädret som varit har inte riktigt uppmuntrat till utforskning av Römö med vindar på över 15 m/s och ständigt ösregn. Sen gårdagen är de flesta av oss dessutom väldigt möra och trötta efter exkursionerna samt av att ständigt vara blöta innanför kläderna. Förhoppningen är att morgondagen för med sig trevligare väder då det är sista dagen innan avresa mot England.

God nat der hjemme so høres vi imorgen!

Personallogg:

Ja, lite kärvt väder har det varit, det får jag ge eleverna rätt i. Å andra sidan är det rätt skönt att ligga i en skyddad hamn när nordvästen tjuiter och regnet piskar horisontellt. Och när man ser flygbilderna från Bahamas känner man att man inte skall gnälla alltför mycket.

Inför etappen till Ramsgate har jag förstås följt väderprognoserna noga. Det ser riktigt bra ut. Vi avgår vid högvatten lördag morgon för att få tidvattenströmmen med oss ut mellan sandbankarna . Till en början blir det svaga vindar, så det får bli motorgång västerut under lördagen. Men sedan får vi en fin, nordlig segelvind som bör ge oss bra skjuts mot England.

Klassen håller humöret på toppen trots ruskvädret. Det är verkligen härligt att se hur de hjälps åt och gör sitt allra bästa i varje situation. Sammanhållning och samarbete betyder allt här i vårt dagliga liv ombord, och jag brukar säga till eleverna att det är ni som gör seglingen. Vi i besättningen gör vad vi kan för att ge er en ram, en plattform. Men om det blir en toppensegling så är det framförallt er egen förtjänst! Det är ni som fyller den med lärdom, erfarenheter och glädje!

Hälsningar från kapten Sören