

Logg från Älva

Datum: 17 september

Elevloggare: Ludwig, Hanna och Bodil (Hampus skulle vara här också, men han har vakt)

Personalloggare: Magister Viktor

Position: Förtöjda i Haslar Marina, Gosport

Avmönstring och hemresa: I morgon...

Väder: Varmt och soligt

Elevlogg:

Tjohoj ! Hoppas alla följare har det bra☺ Vi har det superbra här, lite extra bra till och med eftersom vår fina besättning tog med oss på restaurang ikväll. Fish and chips stog på menyn och det var utsökt☺ Det var vi alla värda efter en lång dag av packning och slutstädning. Från djupaste vrån inomhus till ytligaste hörnet på däck har det skrubbats, putsats, dammat, och strikt inspekterats. Båda vi, Ludwig och Bodil, städade ute på däck och det var ingen barnlek. Vi har kvajalt upp alla rep på hela båten, sötvattensköljt dem och kvajlat upp dem igen. Vi har sköjlt av alla segel, vaxat alla blanka ytor i plast, putsat ALL mässing och då snackar vi kompassen och bärings-skivor, alla mässingsnaglar, bordsben, lejdarstänger, klockor, ratten, dörrhandtag och mycket mer. I byssan har det använts tandpetare i alla lådor och skåp för att peta ut de minsta orenheterna, polerats bleck, diskat alla ventiler och inte minst grundskrubbat golvet. I hytterna och inredningen har allting dammtorkats, alla lådor har tömts och organiserats, golven är damm-sugna och moppade, fönstren är putsade och kommer du på något annat man kan städa på en båt kan vi försäkra dig om att även det är gjort.



Nu är stämningen blandad, ikväll är sista kvällen och klassen är sådär peppad. Ni är såklart saknade där hemma men vi är överens om att livet på Älva är något att uppskatta såväl som att vår klass är en grupp älskvärda människor. Om endast en av oss inte hade vart med ombord hade seglingen inte vart densamma. Nu är klockan 20:29 här, vi ska såklart vara vakna länge ikväll och njuta av denna resa in i sista sekund. Imorgon väntar en sovmorgon och brunchbuffé! Imorgon väntar även ni på Arlanda, ses där vid halv nio☺

Simma lugnt!



Avslutningsmiddagen ombord i det f d fryskeppet som vi ligger förtöjda vid.

Personallogg:

Ohoj!

Detta blir sista gången jag skriver logg på min första resa med Älva. Jag kom hit full av förväntan och en smygande nervositet. Men jag har haft en fantastisk segling, trots sjösjuka har jag gått runt med ett stort leende hela tiden. Att leva så nära inpå sina elever trodde jag skulle vara en utmaning, men det har varit otroligt roligt och jag tror att seglingen har hjälpt till att skapa en relation med eleverna som gör att vi kan arbeta ännu bättre tillsammans i klassrummet.

Innan klassen seglade iväg hade jag träffat eleverna i en timma. Vår första lektion i engelska hade vi på ett slott. Veckan har blivit som en crash-course i att lära känna varandra vilket har varit jättekul. Idag har vi haft den stora slutstädningen. Devisen har varit "ingen är klar förrän alla är klara". Städningen gick mycket bra och alla har varit hjälpsamma och sett till att Älva är skinande, i vissa fall bländande, ren.

Tack för denna gång

/Viktor