

# Logg från Älva

---

Datum: 12/9-2019

Elevloggare: Hampus Haj och Bodil Blåsfisk

Personalloggare: Alva

Position: Ramsgate , 51° 19.7'N , 1° 25.3'E

Beräknad avgång: I morgon kväll, så snart tidvattnet tillåter

Beräknad ankomst till nästa hamn: Gosport söndag förmiddag

Väder: Idag har det varit relativt soligt. Kom in lite moln under dagen vilket gjorde en tryckande värme

## Elevlogg:

Hej alla efterlängtrade föräldrar, syskon och husdjur! Idag vaknade de flesta som vanligt klockan 07:15 med god frukost och gott väder. Vi ligger fortfarande i Ramsgate med planerad avgång imorgon klockan 21:00 då högvattnet är med oss.

Idag har vi haft vår första engelska lektion för året. Vi fick läsa om Brexit för att efter lunch intervjua befolkningen här om deras åsikter. Det var intressant och givande att få en inblick i hur människorna här tänker kring ämnet. De som inte hade engelska fick under tiden lära sig om första hjälpen och hjärt- och lungräddning. Även det var givande.

Klockan 18:00 började det vi alla har väntat på... klättring upp för masten och ut i rået! Det är 18 meter högt, men många av oss håller med om att det kändes dubbelt så högt. Uppe i rået står man på ett rep under seglet och är säkrad i ett annat rep som ligger ut med seglet horisontellt. Svajigt!



Till middag serverades pasta med kasslergryta och grekisk sallad, byssan har med andra ord lyckats ännu en gång!

Eftersom båten är liten och vi är många gäller det att hålla humöret uppe med roliga aktiviteter och sysselsättningar. Just nu är rubikskubar heta! Det finnas alltid en rubikskub i närheten och många av oss kan numera lösa en. Även knoprepen syns överallt, skotstekar, engelska säckknopar och Stefans egna knop är några av de fina reptricks vi lärt oss här ombord. Nu ska vi hämta lite godis och gå iväg på kvällspromenad till fyren en bit bort där några andra vänner redan väntar, simma lugnt! <3

## Personallogg:

Hej alla där hemma!

Idag är det Alva som skriver logg ifrån besättningen. Jag jobbar som lättmatros här ombord och har gjort det lite av och till sedan ett och ett halvt år tillbaka. Tidigare gick jag i skolan, marinbiologilinjen, just som den här klassen.

Idag vaknade vi till solen! Väldigt trevligt, den har varit saknad. Dygnet i Römö hade vi inte sån tur med vädret. Under dagen har vi i besättningen jobbat med diverse underhållsarbeten - slipa rost, putsa och laga ventiler (fönster), ruttplanering och liknande. Efter lunch hade vi en rökdykarövning! Väldigt givande för hela besättningen. Jag själv brukar ha rollen som rökdykare ifall det skulle ske en brand ombord så det är nyttigt att öva det så mycket vi kan. Efter övningen fortsatte vi med "vanliga" arbetet. Jag har fått putsa upp några "hållare" till några ventiler, som är i brons. Väldigt kul att göra det då det blir stor skillnad och väldigt skinande.

Till middag gick jag, styrman Catrin och kock Catarina ut och åt här i Ramsgate. Det finns väldigt många mysiga inhemska restauranger här, vi hamnade på en med mycket lokal fisk och skaldjur. Det satt fint!

Nu har lugnet lagt sig över båten och de flesta är redo att gå till sängs.

Skepp o' hoj,

Alva