

Logg från Älva

Datum: 10 september

Elevloggare: Ebbe, Elias och Petronella

Personalloggare: Lasse

Position: Ramsgate

Beräknat datum att segla vidare: Fredagen den 13 september

Ankomst till nästa hamn: Portsmouth den 15 september

Väder: Vackert!

Elevlogg:

Tjeenare alla vuxna barn! Observera att vi endast har 10 minuter på oss att skriva, så döm oss inte... Jo, idag har det varit en otroligt najs och lärorik dag! Nämligen, vi kom fram till så mycket som RAMSGATE i sydösta England. Dagen grynades med en fin soluppgång vid akterbord, med den majestätiska svenska fladdrande flaggan. Vi startade dagen med en näringsrik frukost och därefter, efter tilläggnen i den fina hamnen här i Ramsgate, inleddes den stora och hemska Klart skepp-städningen, där vi städade hela Älva från morgonen till lunch.

Oj, oj.

Efter den otroligt goda lunchen, som bestod av rester (bland annat ribs, pastagrätäng och picklade gurkor) njöt vi av det otroligt fina vädret. Därefter gick vi ut på äventyr i denna kontrastfyllda stad, allt från slum till luxury avenues, många tog även tillfället att dra till supermarket Iceland (billigare än Lidl (där vi fyllde våra påsar med godis, doritos och 3 liters läsk)). Vi vandrade i timmar, besteg många gator och besökte även en "amusement arcade", där vi spelade bort några pund.





Efter det stora äventyret ute i den engelska civilisationen, begav vi oss hemåt mot Älva. Vid hamnen fiskade vi även och lyckades fånga upp en Bergvar (förmodligen den fulaste fisken som finns, men ändå ganska gullig). Det var dock det enda vi lyckades få upp. Kul, kul!

Efter den långa och slitsamma dagen, var alla våra magar otroligt hungriga och kurrade så något enormt att det hördes ut i sjöss. Det var äntligen dags för TEMAMIDDAGEN. Dagens tema var barnkalas och oj, oj, oj vad ungdomarna fylldes av barnnostalgi samt fantasi. Med våra fina utklädnader sattes vi till bord och salen fylldes med mängder av skratt. Det serverades gudomlig fish'n chips (friterad fisk med potatis) och chokladmousse till efterrätt. Alla var mätta och belåtna (tack vare den goda födan (samt allt snacks och godis vi köpt)) vilket lämnar oss här, utslagna, efter den långa, mirakulösa, spektakulära, gudomliga, dag. God natt folket, från oss alla, till er alla.

Personallogg:

Hej igen!

Imorgon lämnar jag Älva för denna gång. Som vanligt är det ganska vemodigt att lämna men jag är säker på att Viktor kommer att fylla min plats väl. Varje resa ger nya och annorlunda minnen, så även denna. Det är fantastiskt roligt att få lära känna eleverna i en situation som vi inte upplever på skolan. Jag har skrivit det tidigare, och det tål att upprepas, eleverna är fantastiska mot varandra. Jag har inte hört några som helst hårda ord dem emellan, tvärtom, de hjälper varandra på ett synnerligen ödmjukt sätt. Det enda de har kvar att lära sig är att hålla lite bättre ordning, här litar jag på att Viktor och besättningen fortsätter på vår inslagna väg.

Resan från Römö var både fin och lite tuff för vissa. Vi hade ett dygns härlig segling för halv vind, 6-8 knop. Det gör samtidigt att Älva gungar en del, till vissas missnöje. Trots en del sjösjuka så hölls humöret uppe. Eleverna har jobbat på bra med marinbiologin och rapporterna ser så här långt mycket lovande ut. Det kommer finnas lite tid hemma att färdigställa dem, så jag förväntar mig ett riktigt bra resultat.

Tack besättningen för ytterligare en bra och trevlig resa, vad vore Marina Läroverket utan er? Tack eleverna för alla trevliga, roliga stunder och för ert intresse.

Lasse

