

Logg från Älva

Datum: 27/5 2019

Elevloggare: Samuel & Enström

Personalloggare: Lasse

Position: N 58° 47' E 11° 05'

Segelsättning: Inget, än...

Fart: 4.8 knop

Kurs: 195°

Vind: Syd 9.0 m/s

Beräknad ankomst till nästa hamn: Onsdag den 29:e f.m.

Väder: 12°C, Mulet, medelgrov sjögång

Elevlogg:

Skepp o'hoj!

Nu har vi just lättat på ankaret efter en händelserik dag på Tjärnö och är för första gången på väg hemåt (nästan i alla fall). Vi är faktiskt på väg mot Ven där vi ska göra en kort dagsvisit på deras museum.

Dagen bjöd på många spännande aktiviteter och äventyr. Den började till vår förfäran med en timmes tidigare frukost följt av en turbostädning av hytterna. Därefter transporterades vi iland med hjälp av ribben och vår eminenta förare Robban till Tjärnö's forskningsstation där vi fick utföra ett antal fältstudier. På förmiddagen började halva klassen med att bottenskrapa kosterdjupet med hjälp av fartyget Nereus. En skrapa sänktes ned till det önskade djupet där den sedan skrapade upp alla organismer som fanns på botten. Det var en intressant undersökningsplats då skrapet gjordes i kosterrhavets nationalpark som är Sveriges första marina nationalpark. Tack vare kosterrännans djup som hjälper oceaniskt vatten att ta sig in och därmed kan bli hem för många intressanta arter så som svampdjuret elefantöra och ögonkoraller. Parken innehåller även ett av Sveriges två korallrev vilket ökar den biologiska mångfalden vilket gör detta undersökningsområde ännu mer intressant.



Vid provtagningarna fick vi chansen att identifiera djur som vi vanligtvis inte får se på våra undersökningar i Östersjön där vi brukar hålla till. Dessa arter var bland annat ormstjärnor, sjöborrar, eremitkräftor och maskeringskrabbor m.fl. Dessa individer transporterade vi sedan till en laborationssal där vi fick artbestämma dem i möjligaste mån där vi även hade en av labbets forskare till hjälp. Undersökningen var mycket intressant och vi alla lärde oss mycket. Efter studierna bytte vi grupp.



Den andra aktiviteten bestod av en visit till deras akvarium. Där kunde vi skåda allt från vattensprutande musslor till halvmeterslånga humrar och vi fick även chansen att känna på några av organismerna i Tjärnö's eget klappakvarium. Efter akvariet begav vi oss till grannön vid namn Saltö. Där stod en långpromenad med Lasse på de vackra klipporna på schemat. Vi gick tillsammans över klippor och småsten och promenaden avslutades med spektakulära liansvingar i stil med Tarzan från en gungande tall. Oroa er inte, alla klarade sig fint. På vägen tillbaka till båten möttes vi av Catharina, till vår stora förtjusning. Hon ska nu ta över Lasses hytt och roll på seglingen med sina meteorologilektioner som börjar på onsdag.

Kvällen bjöd på mycket gungande och vi hade till viss del svårt att sitta still. Saker flög från dess platser och landade lite överallt. Nu måste vi börja avsluta loggen innan vi får en tallrik flygandes från hyllan i huvudet. Vi ser fram emot en efterlängtat natt med gung, som vi har väntat.

Vi ses snart!

Personallogg:

Hej igen och för sista gången denna resa.

Jag tog hand om de grupper som inte var ute med Nereus. Vi började med att gå igenom akvariet där de bland annat har ett klappakvarium. Dvs man får känna på sjöstjärnor, eremitkräftor, havsanemoner, sjögurkor etc, mycket uppskattat. Dessutom brukar våra elever vara uppskattade för sitt kunnande och uppförande på Tjärnö, den här gången var inget undantag. Efter akvariet så gjorde vi

en vandring runt Saltö, ön som nästan sitter ihop med Tjärnö. Ön är ganska liten med häftig när man går runt den på utsidan. Här finns stora klippor, klapperstensfält och vindpinad lågvuxen tallskog, allt med havet och Kosteröarna som utsikt, fantastiskt. Bohusgraniten, som även används som byggmaterial, är den yngsta graniten i Sverige, endast ca 900 miljoner år gammal. Här och var finns det insprängda diabasgångar vilket ger ett intryck av asfalterade stigar på berget, vackert.

Vi har haft det väldigt trevligt tillsammans ombord, både besättning, elever och jag. Nu har Catharina kommit för att ta över min plats ombord och imorgon eftermiddag kommer jag bli avsläppt på Öckerö för att därifrån ta mig vidare hem mot Stockholm.

Tack besättningen och elever för en fantastisk resa. Det ska bli härligt att få segla med er igen, nästa vinter.

Lasse