

# Logg från Älva

---

Datum: 2/6 2019

Elevloggare: Jonas Lundgren

Personalloggare: Catharina, fysiklärare

Position: Myttingeviken

Segelsättning: Inga, är förankrad

Fart: 0 Knop

Kurs: ingen

Beräknad ankomst till nästa hamn (Idskär): Måndag kl 16:00

Väder: soligt och klart

## Elevlogg:

Tjena tjena!

Idag den 2 juni har varit event-fylld. Vanlig uppstigning med frukost kl 7 och vakter som vanligt. Runt klockan 08:40 förankrade vi i en vik, eftersom Idskär var dubbelbokat. Så imorgon blir det rent skepp i viken och där efter kurs mot Idskär. Iallafall, morgonen lämnades öppen vilket gav tid för studerande inför fysik provet i meteorologi vilket skrevs efter lunch kl 13:15. Dock utnyttjades inte denna tid av alla då solen och dess värme kom fram vilket lämnade majoriteten av klassen liggandes på däck solandes. Efter en lunch bestående av jättegoda rester från föregående måltider var tentan. Det var varken lätt eller svårt men det var tidskrävande.

Eftermiddagen spenderades i form av bomber och splitter i regnbågens vattenglitter. Med elever hoppandes från bogens spröt ut i det kalla vattnets sjö. Några hoppade fler gånger, medans andra gjorde bakåtvolver. Helt enkelt var det jåkligt kul, tack och lov blev det inget strul.



Till middag serverades korv stroganoff med ris. Kvällen spenderas på vanligt vis med en film och spel men även i form av en musik-quiz av Catharina med tema av segling med låtar som "balladen om briggen Blue Bird av Hull" av Imperiet (rekommenderas starkt) och båtåt av Robert Broberg. Nu är ni upp i tid med det som har skett på Älva och med det avslutas denna logg med tack och hej leverpastej!

Mvh Jonas

## Personallogg:

Äntligen lite värme och solsken efter några dagar av vind och kyla. I och för sig bra för eleverna som ska spå dagens väder.

Sista provet i fysik avverkades idag så nu har jag en ny rättningshög att ta tag i. Tur att betygen inte ska vara inne förrän nästa vecka. Eleverna belönades med att få bada i 14 gradigt vatten, jag valde att vara badvakt. Även om jag är norrlänning så är 14 grader lite för kallt. Musikquizen gick i båttema och några av låtarna tillhör nog en helt annan generation, t.ex. Så länge skutan kan gå. Nu väntar bara slutstädning och grillmiddag innan vi anländer till skolan

Catharina

