

Logg från Älva

Datum: 12 maj -19

Elevloggare: Elias, Hampus

Personalloggare: Lasse

Position: Förtöjda i Ramsgate marina

Planerat datum att segla vidare: i morgon måndag kl 19.30

Beräknad ankomst till nästa hamn: Oudeschild på onsdag den 15/5

Väder: Soligt

Elevlogg:

Tjena tjena mittbena!

Idag har vi haft vår första dagsutflykt. Vi vaknade i vanlig ordning strax efter sju för en utsökt frukost. Sedan städade vi skeppet som vi brukar, för att sedan samlas vid kajen i väntan på bussen som skulle föra oss till Dover Castle. Bussresan tog bara någon halvtimme och vi bestämde oss för att återsamlas mellan två och halv tre. När vi kom fram till slottet fick vi veta att de inte öppnade förrän än tio. Turligt nog var det bara ungefär en kvart kvar till dess, så vår väntan blev kort. Väl inne på slottsgården delade vi upp oss i två grupper för att utforska tunnlarna under platsen. Vi fick lära oss om andra världskriget och slottets fascinerande historia. Vi var sedan fria att utforska platsen för oss själva. Vi avnjöt den otroliga utsikten över Engelska kanalen och det franska fastlandet, allt synligt från toppen av Dovers vita klippor. När vi kände oss nöjda samlades vi åter vid bussen inom rimlig tid. Efter en stekhet resa var vi tillbaka till båten i Ramsgate. Vi hade sedan resten av eftermiddagen ledig till middagen. Den måltiden blev aningen sen på grund av strul med maskinerna. Till slut fick vi förtära en smakrik måltid bestående av kyckling och ris. Nu inväntar vi förväntansfullt avresan mot Texel imorgon kväll.

Klart slut varulvstjut.



Personallogg:

En fantastisk dag i Dover med fint väder och Dover Castle som spänner över en nästan tusenårig historia. Den i närtid mest kända händelsen var nog evakueringen (maj, juni 1940) av ca 325 000 briter och fransmän från Dunkirk rakt över kanalen. Det var härifrån hela operationen planerades och genomfördes. Det är verkligen fascinerande att vandra i historien bland tunnlar, vaktorn, borggårdar etc.

Eleverna har nu garanterat fått inspiration till sina engelska "Two highlights". Uppenbarligen satte utflykten lite avtryck hos eleverna, för nu är det nedsläckt i salongen, fullsatt inför filmen Dunkirk!

Ett fåtal elever har gått in till staden, kanske för att skaffa fler intryck.

Imorgon kommer vi ha lektioner på fm, framförallt för att påbörja kustskepparen. Efter middagen kommer vi att lämna Ramsgate med sikte på Texel, i Nederländerna. Dit räknar vi med att komma på onsdag förmiddag.

Så här långt har vi en fantastisk resa tycker vi alla här ombord.

Vi hörs om några dagar igen.

Lasse