

# Logg från Älva

---

**Datum:** 7/10-19

**Elevloggare:** Emma Förander

**Personalloggare:** Jan Wahlberg

**Position:** Vigo

**Segelsättning:** -

**Fart:** -

**Kurs:** -

**Beräknad ankomst till nästa hamn:** -

**Väder:** Sol 22 grader

## Elevlogg:

Hej!

Klockan nio på morgonen var vi alla elever samlade uppe på däck med packade matlådor, taggade på att utforska staden Santiago de Compostela. Efter lite mer än en timmes bussfärd kom vi fram och fick en guidad tur genom stadens gamla gränder där vi lärde oss lite om historien. Guiden berättade att det brukade regna 250 dagar på året, men vi hade tur. Just idag var det strålande sol och 25 grader.

Vi tog en lunch i parken innan vi gick vidare till folkhögskolan där vi träffade människor som ville träna på sin engelska, vilket blev ett perfekt tillfälle för oss att ge ut enkäter och ha djupintervjuer för vårt projekt. Därefter fick vi lite tid att utforska staden på egen hand. Många besökte även stadens kända katedral som är, förutom Jerusalem och Rom, en av dem tre största vallfärders katedraler. Oturligt nog höll de på att rusta upp och snygga till katedralen eftersom de ska öppna *The holy gate* 2021, så det var massa byggställningar och arbetare i katedralen. När vi kom tillbaka till båten var det middagstid och denna kväll fick vi alla äta ute på stan.

Haré gött haaajjj☺

/ Emma med lite lite insight av Ida B



## Personallogg:

Hej!

Då har vi bytt av Björn och Janne. Vi hade en bra överlämning och vi har installerat oss i hytterna. Idag for vi iväg till Santiago de Compostela där vi hade en bra stadsguidning av staden och fick en inblick i stadens historia och nutid. Eleverna var inbjudna till en skola för språkstudier av David som jobbar som lärare på skolan. Eleverna var ivriga att komma igång med intervjuer och spred snabbt ut sig i salen. Frågorna haglade, diskussioner flödade och pennor glödde och vi lärare kunde njuta av aktiviteten som rådde. Efter en intensiv tid på skolan fortsatte studierna på staden, men även besök i den pampiga katedralen hans med. Hemfärden gick genom böljande gröna kullar, tystnaden la sig i bussen och några slumrade till för att på kvällen kunna njuta av Vigos kulinariska rätter där skal-djuren och fisk stod högt på mångas önskan.

/ Den nya Janne(JW)