

Logg från Älva

Datum: 3 oktober 2019

Elevloggare: Selma Cuba

Personalloggare: Björn Berndtson

Position: N 46° 50' W 007° 17'

Segelsättning: Ingen

Fart: 4,6 knop

Kurs: 215°

Beräknad ankomst till nästa hamn: Förhoppningsvis lördag eftermiddag.

Väder: Molnigt, mindre regnskurar, god sikt, moderat sjö och dyning.

Elevlogg:

Skepp ohoj landkrabbor!

Denna gråa morgon vaknade vi till glädjande nyheter: vi har äntligen rundat halvön Bretagne! Efter 2 dygn av frågor rörande vart vi befinner oss, samt 2 dygn av svaret: "vi rundar Bretagne", så har vi äntligen tagit oss runt och är numera en bit ut på Biscayabukten.

Denna ruggiga dag har vi följt de vanliga havsrutinerna: vi har ätit god mat, haft lektioner, en del har vaktat och andra (inklusive jag själv) har lagat mat i byssan. Det låter kanske inte som att vi haft en särskilt utmärkande dag, men det har vi faktiskt! Under dagens lektion i sjömanskap hördes skrik och rop från vaktlaget på däck. Oroade och nyfikna sprang alla ut på däck för att ta reda på varför de skrek. När vi kom ut möttes vi av glada miner och fingrar som pekade ut mot havet. Precis intill båten simmade tre stycken valar (infoagar lite bilder från detta nedan). Valarna var väldigt små men vi är glada ändå!

Dag för dag bockar vi av vår lista av sevärdheter. Igår såg vi våra första delfiner, under nattvakten såg några lyckligt lottade elever delfiner som hoppade i mareld och idag såg vi valar. Jag och resten av klassen ser fram emot fler roliga dagar ute på Biscaya och hoppas på att få bocka av ännu fler sevärdheter på listan!

Hoppas ni har det bra där hemma! Kram på er och ha en fortsatt trevlig kväll.

/Selma



Personallogg:

Det är kväll snart, solen går väl ner om någon timme och här i salongen kommer kvällens film att gå igång. Utanför är det våg våg våg VAL (alla upp – valshow) och sedan nya vågor i oändliga sekvenser.

Vi är inne på fjärde dagen på Biscaya och ett vanligt samtalsämne är "Blir det lördag – eller kanske söndag – som vi är framme i Vigo och Spanien". En gissning är lika god som en annan. Kanske, kanske kommer vinden att vrida 20 grader mot väst så att vi kan sätta upp några segel, kanske öka farten men framför allt stabilisera Älva. Vi rullar ganska mycket. Men de flesta har fått sjöben och balanserar omedvetet fram och tillbaka utan att låta sig störas alltför mycket. Och alla har den hårda vägen lärt sig vikten av sjösurning av väskor och andra lösa föremål.

Arbetet rullar i likhet med båten på, så gott det går. Sociologiprojektredovisningar är gjorda, feedback har getts och eleverna förbereder ändringar till nästa redovisning. Imorgon har vi bokseminarier kring romanen alla har läst, eleverna ska resonera kring personernas handlingar utifrån sociologiska begrepp. Det låter kanske inte så spännande men det sätter färg på ämnets teorier. Hoppas vi!

Nu avslutar kvällens loggskrivare, Björn Berndtson, sin logg och sällar sig till filmgänget.