

# Logg från Älva

---

**Datum:** 2019-09-23

**Elevloggare:** Malcom Andersson

**Personalloggare:** Jan Hallén Rizzo

**Position:** Haslar Marina, Portsmouth (50.792169 N, -1.115190 E)

**Segelsättning:** Inga segel satta i hamn

**Fart:** Tryggt förtöjda, men förövrigt en fartfylld dag ;)

**Kurs:** Ingen kurs ännu satt

**Beräknad avgång mot nästa hamn:** Tisdag kväll, 2019-09-24

**Väder:** Klassiskt brittiskt väder, det vill säga växlande molnighet, samt en och annan skur

## Elevlogg:

Skepp och hoj alla loggläsare!

Efter en spännande första natt ombord med hamnvaktspass för en del av oss, väntade en oväntad väckning för hela båten i form av ett litet brandlarm. Man brukar säga, att man lär sig något nytt varje dag och dagens första lärdom blev att man inte kan rosta bröd under rökdetektorn. Efter den plötsliga väckningen, bjöds det på frukost och morgonmöte. När energi (och en hel del kaffe) fyllts på, så fortsatte vi på lärospåret med förtrogenhetsutbildning. Vi fick då bekanta oss med Älva från för till akter, från däck till maskin och med lunch från Byssan.

Efter den goda lunchen, var det dags för oss elever att bege oss ut på uppdrag i sociologiämnet. Det var nog en hel del av oss som var lite pirriga när vi tog färjan över till andra sidan av Portsmouth för att ragga respondenter till våra sociologiska undersökningar. När den första nervositeten lagt sig och vi alla plockat fram ett stort mått "confident approach", skulle vi dock upptäcka att frågandet gick smidigt bland alla artiga och hjälpsamma briter. Det hanns dock med en hel del annat förutom sociologiska efterforskningar. Många av oss elever passade på att fynda kläder, godis och annat som förhoppningsvis ska kunna förgylla seglingen.

I skrivande stund piskar regnet ute på däck, men de som går vakt står ståndaktigt kvar. Somliga elever ger sig ut på en löptur, medan andra läser en god bok. Lugnet kryper sig så sakta på, innan vi i LK17 skall krypa till kojs efter en intensiv första heldag på T/S Älva.

Simma lugnt!

/Malcom A



### Personallogg:

England är blött. Vad annars? "Nederbörd över brittiska öarna" är ju en välbekant ramsa man alltid fått höra. Väderutsikterna är växlande och vi räknar med tämligen blött och ganska blåsigt väder de kommande dygnen. Men vad gör det när "Boots" pharmacy har alla slags sjösjukepiller som jag och Björn köpt och som jag noterat många elever visa upp bland sina nyinköpta troféer från dagens enkät-, intervju- och shoppingrunda.

Hamnområdet är fullt av alltfler alltmer guppande små och medelstora nöjesbåtar. Vi känner bara små hävningar inuti Älva, men anar större rörelser utanför hamnens skyddande pirar. Vi kom in i skutans skyddande värme riktigt våta och genomblåsta efter turen till stan. I båtens varma kajuta sitter eleverna böjda över småblöta enkät-papper och knappar in resultat på sköna excelark. En och annan sitter och läser, medan någon sitter med pannan i djupa veck över ett schackbräde. En varm kopp te gör susen!

Portsmouth är tydligen en universitetsstad. Jag tog sikte på en ganska ståtlig byggnad som stöd för minnet när vi sen skulle hitta tillbaka. Så småningom upptäckte vi dock att hela stan är full av byggnader märkta "University of Portsmouth". Men Google maps finns ju alltid! Vi siktade även en staty föreställande Charles Dickens bekvämt tillbakalutad i en härlig länstol med en skön min. Mittemot

såg vi "Imperatrix Victoria" på en ståtlig piedestal rest 1903, två år efter regentens och imperatrixens frånfälle. Vid denna tid var Great Britain ju imperiet "on which the sun never sets".

Nog känns fortfarande svallvågorna av detta imperium... nu har vågorna svallat rätt länge, och åter-svallet sköljer vidare över Portsmouths pirar. På andra sidan väntar Frankrike, där vi snart kommer att befinna oss, om gudar och vågor tillåter. Victoria eller Boris Johnson har dock inget att säga till om härvidlag!

Janne