

Logg från Älva

Datum: 22 september 2019

Elevloggare: Abbe

Personalloggare: Kapten Stefan

Position: Hasslar Marina, Portsmouth

Segelsättning: Inga segel. Vi ligger i hamn.

Fart: Väl förtöjd.

Kurs:

Beräknad avgång till nästa hamn: Tisdag kväll.

Väder: Nästan mulet och lätt duggregn

Elevlogg:

Hej alla loggläsare! Välkomna till Lk17s seglingslogg.

Den första dagen på vårt ca fyra veckor långa äventyr har, trots alla moment, gått väldigt smärtfritt. Resan till Portsmouth och T/S Älva började med att vi checkade in på Arlanda. Efter incheckningen fick vi vänta ungefär två timmar innan flyget gick. Flygresan i sig blev lite försenad när vi inte fick landningstillstånd i England och blev tvungna att cirkulera i luften en stund. Nästa del i resan var att hitta vår buss på flygplatsen. Efter lätta problem med att hitta bussen fick vi en fin bussresa till Portsmouth där vi såg lite av södra Englands natur. När vi slutligen kom fram till Portsmouth och T/S Älva var nog klassen ganska trött på allt flygande och bussåkande. Direkt började vi lasta våra väskor med packning över till Älva, vilket kunde ha skett med större smidighet. Väl nere i hytterna blev det snabbt tydligt hur trångt vi faktiskt kommer leva de kommande veckorna. Stämningen i klassen skulle jag säga är bra. Några spelar schack, några har hamnvakt, några är i byssan och några fixar sina hytter. Nu gäller det att börja känna sig mer hemma här på båten. Förhoppningsvis kan genomgången av hela båten imorgon hjälpa till med det.

Tack för mig och glöm inte att fortsätta läsa loggarna!

Mvh

Abbe



Personallogg:

Nu har äntligen elever och lärare kommit och vi kan börja den verksamhet som vi är här för. Efter middagen fick eleverna sin första information gällande daglig verksamhet och fartygets regler. Det märktes tydligt att de hade längtat hit. Alla var uppspelta och fyllda av förväntan.

Jag är kapten ombord och seglar Älva när vi går i oceanfart, eftersom jag har den behörighet som krävs. Dessutom undervisar jag på sjöfartshögskolan i Kalmar vid behov och när jag har tid.

Förhoppningsvis seglar vi till Cherbourg tisdag sen eftermiddag och kommer fram onsdag morgon.

Vädret och tidvattnet avgör när det är lämpligt att börja resan.

Vi kommer att lära ungdomarna hur man styr och navigerar fartyget, hur viktigt det är att hålla noggrann utkik och hur man sätter segel.

Hälsningar

Stefan Siwek