

Logg från Älva

Datum: 20/10-2019

Elevloggare: Hanna Widell & Malou Tysse

Personalloggare: Axel Bröms

Position: Málagas hamn

Segelsättning: -

Fart: -

Kurs: -

Väder: Soligt och 24 grader varmt

Elevlogg:

Halloj alla där hemma!

Nu börjar tyvärr slutet av detta äventyr närma sig men det får oss bara att njuta ännu mera av de korta 48 timmarna vi har kvar. Med mycket tid på båten i bakfickan efter Engelska kanalen, Biscaya och Gibraltar spenderar vi ungdomar så mycket tid ifrån vår båt som vi bara kan.

Idag har vi vaknat till kärleksmums i vanlig ordning när det är en födelsedag på båten. Denna gång har vi firat Vilma! Därefter har vi skrivit det så länge fruktade sjömanskapsprovet. Förhoppningsvis gick det bra för alla, men Thomas såg inte så glad ut när han rättade proven hela eftermiddagen. Hursomhelst så firade vi provet med rester till lunch och för några en springtur i det fina vädret med ett påklätt plums i det kalla havet.

Under eftermiddagen har vi fortsatt med plagget och redovisat våra skrönor och många har suttit ner och pluggat på caféer runt omkring strandpromenaden.

Nu framåt kvällen har båten blivit alltmer tyst och det är inte många ombord ikväll. Nästan alla har dragit sig mot gamla stan som ligger bara en gångpromenad på 5 minuter härifrån. I gamla stan hittar man alltifrån små souvenirbutiker till stora restauranger. Katedralen är även ett måste att se när vi väl är här så den chansen tog vi. En stor och mäktig kyrka vars klockor hördes över hela Málaga när de spelades. Eftersom det här är första och sista chansen att få äta middag i denna fina stad har många om inte alla tagit den. Här finns allt du är sugen på; tapas, pizza och skaldjur. Vi talar nog för alla när vi säger att det var skönt att få komma ut och sätta sig på en restaurang och beställa in exakt det man var sugen på.

Nu är det endast en dag kvar på denna resa. Det känns både överkligt och konstigt att vi ska lämna Älva som har blivit vårt hem under 4 veckor. Men snart är vi hemma i kalla Sverige igen, vi ses snart! :))

Puss och Kram från Hanna & Malou



Personallogg:

Hallå!

Idag började preparationen för elevavfärd med en regntyngd morgon och en välgjord födelsedagsfrukost. Solen tittar skönt nog fram tidigt på dagen så vi kan prepa för prov och packning. Dagen fortsätter med provrättning och tillfälle för mastklättring då 2 grupper elever klättrar 15 meter upp till råfocken med en stor publik av intresserade spanjorer. Detta följs av en lugn lunch ombord då alla elever går iland för att testa på maten som Málaga har att erbjuda. Blir en tidig kväll för imorgon är det igång med storstädning.

Axel