

Logg från Älva

Datum: 2 oktober

Elevloggare: Sofia Hernandez

Personalloggare: Alva

Position: 48.08 N 5.36W

Segelsättning: Nyss nedtagna

Fart: 4 knop

Kurs: 220 grader

Beräknad ankomst till nästa hamn: Lördag 5/10

Väder: Sol 😊

Elevlogg:

Hej alla kära släktingar och vänner därhemma! Hoppas allt är bra med er.

Idag har vi äntligen rullat in på Biscaya efter två dygn på Engelska kanalen. Detta är något vissa verkar tycka vara spännande och andra kanske lite obehagligt. Vi får se vad Biscaya har att erbjuda kommande dagarna, men just nu ser det bra ut. Vilket häftigt äventyr vi är på, va?

Dagen till ära bjöd på strålande väder. Så mellan lektioner och vaktgång samlades största delen av klassen uppe vid däckshustaket för att ta in solstrålarna, samt tog tillfälle i akt att kontakta er därhemma eftersom vi plötsligt fick mottagning. Mycket lovande! Vi såg även första delfinerna som simmade lugnt bredvid vår vackra Älva, detta uppskattades i klassen eftersom många blev väldigt ivriga. På eftermiddagen ägnade även vissa tid åt delfinspaning.

Efter ännu en riktigt god middag var det dags att ta ned seglen, något som i princip hela klassen samlades för att hjälpa till med. Tyvärr har vi i skrivande stund ganska dålig vind, men som det ser ut nu kommer seglen hissas imorgon bitti igen. Vi kommer nog vaggas riktigt gott till sömns i natt. Men å andra sidan växer sjöbenen så det knakar, vilket är bra. Nu är det dags för filmvisning. Kung-fu panda står på schemat ikväll vilket många förberett sig för med läsk, godis och snacks. Ha det så bra därhemma!

Hälsningar från glada och lite trötta LK17 😊

Personallogg:

Hej!

Idag är det jag, Alva, från besättningen som skriver logg. Jag jobbar som lättmatros här ombord och har gjort det lite av och på sedan ett och ett halvt år tillbaka. Jag har varit ombord sedan vi kastade loss i Stocksund i augusti. Gick tidigare i skolan, marinbiologilinjen.

Vilken härlig dag vi har haft idag! Jag går 12-4 vakten, så kom upp till en otrolig lunch, pasta pesto. Moder jord bjöd även på sol hela dagen, den har vi saknat! Vinden har tyvärr mojnät lite under dagen så det har blivit mycket skotande fram och tillbaka. Nu på kvällskvisten var vi tvungna att ta ner alla segel för att förhoppningsvis sätta upp dem imorgon igen.

Nu har alla elever börjat komma in i seglandet vilket är väldigt roligt. I princip alla står på benen och tycker det är kul. När solen kikar fram blir det ännu bättre. Vi fick även se delfiner flera gånger under dagen. Jag och några elever var ute på bogspröt och beslog segel när några delfiner kikade fram också!

Nu ska jag sova för att gå upp vid midnatt för vakt.

Skepp o' hoj,

Alva

