

# Logg från Älva

---

**Datum:** 17:e oktober 2019

**Elevloggare:** Tobias Solberg

**Personalloggare:** Jan Wahlberg

**Position:** Marina Smir

**Segelsättning:** -

**Fart:** -

**Kurs:** -

**Beräknad ankomst till nästa hamn:** Lördag morgon

**Väder:** klart 25°

## Elevlogg:

Hej allihopa! I morse fick vi några extra timmars sömn då vi hade en mycket efterlängtat sovmorgon. Vi vaknade upp till en fantastisk brunch som byssanlaget hade kokat upp med pannkakor, fruktsallad, ägg och bacon med mera. Efter brunchen gick de flesta till stranden som ligger cirka 500 meter bort. Väl där spelade vi fotboll, jobbade på brännan och badade. Efter några timmar på stranden bytte vi om till stadsklädsel och åkte med taxi till grannstaden M'Diq (uttalas M'Dich). M'Diq var en typisk liten marockansk stad med små klädaffärer, kiosker och restauranger bakom varje hörn. Det som gjorde staden var att den ligger väldigt fint vid vattnet. Det var en trevlig stad men efter två timmar av vandring hade man sett allt det var att se i den lilla staden. När vi kände oss klara åkte vi hem till skutan. Nu väntar filmtittande och en god natts sömn innan det bär av till Malaga i morgon. Simma lugnt!



## Personallogg:

Hej!

Nu är det afrikanska äventyret snart slut. Idag spelades fotboll på stranden och eleverna (och lärare) fick hjälp av ett par marockaner som gärna hjälpte oss att få ihop ett par bra lag. Som gammal idrottslärare värmde det mitt hjärta, kärleken till fotbollen gjorde det naturligt för oss att mötas och umgås. Vi hann även med att lyssna på inspelade tvärgruppsredovisningar som eleverna hade när vi seglade. Att kunna utnyttja digitalteknik är otroligt bra för oss lärare och elever.

Många var vi som valde att äta ute denna sista kväll i Afrika vilket gjordes i den närbelägna staden M'Diq. En stad som hade ett helt annan puls och utbud mot det vi träffat på innan. Ett härligt möte som gav mersmak. Nu laddar eleverna med film inför en kort tur på det blå över till Europa.

På återseende//Janne