

# Logg från Älva

---

**Datum:** 15 oktober 2019

**Elevloggare:** Lisa Petersson Borg

**Personalloggare:** Arvid

**Position:** I hamn i Marina Smir

**Segelsättning:** Nada

**Fart:** 0 knop

**Kurs:** I hamn

**Beräknad ankomst till nästa hamn:** Lördag

**Väder:** 23 grader sol med en gnutta moln

## Elevlogg:

Tja tja loggen!

Idag kan man tämligen säga att vi haft ett fullspäckat schema blandat av allt från nya matupplevelser till möten av ungdomar från en annan kontinent. Den första hela dagen här i Marina Smir började med en extra tidig frukost där det serverades bland annat melon, perfekt kokad havregrynsgröt och andra härligheter. Därefter samlades vi på kajen vid 9-tiden för att dra mot Tangier där bland annat elever från en fin privat amerikansk-marockansk skola väntade på oss redo för att svara på våra enkäter.

Efter detta event blev det en snabb rundtur på skolans område och det visade sig att de hade både gym och pool. Sedan var det nästan raka vägen till en restaurang där vi fick serverat en marockansk traditionell rätt (som jag inte minns namnet på), sallad och varsin läsk där vi efteråt promenerade mot ett kafé. På kafét serverades det ett traditionellt marockanskt te som smakade söt mynta men slank ner för de flesta. Under hela dagen följde en lärare från skolan vi besökte med oss och var där som guide runt stan och visade det bästa Tangier har att erbjuda. Från min sida var detta väldigt uppskattat då vi fick ta del av unika kunskaper från en livs levande invånare vilket höjde upplevelsen. Vi spatserade genom en mycket stor och färgglad marknad fylld av starka färger och dofter där vissa av oss fyndade bland annat tyger och kläder som genast fick slängas in i frysen på båten för att ligga där i tre dagar då vi vill försäkra oss om att undvika vägglöss eller liknande.

Väl hemma stod folk på kö till att tvätta händerna, ingen av oss har lust med en Engelska kanalen 2.0 så att säga ... Numera har en del av både elever, lärare och besättning rört sig mot stan för att se Sverige-Spanien matchen medan andra står på vakt, tränar, myser i sin hytt eller avtjänar sitt straff från "svarta säcken" genom att putsa mässing.

Hoppas ni där hemma har det lika bra som vi har det här i Marocko, vi ses snart!

## Personallogg:

God afton!

Fortfarande lite darrig efter spännande fotbollsmatch där vi invaderade ett café med våra svenska älvtröjor. Spaniens kvittering i slutet sved, men en poäng kan nog ta oss till EM i slutändan.

En lång dag börjar närma sig sitt slut och i bakgrunden håller eleverna på att måla naglar, lyssna på musik och prata om dagens upplevelser. Mitt nummer ett var nog att vandra omkring i Medinans vindlande gränder, förlora sig i alla ljud, färger, dofter och odörer som slår emot en. Tangier är en stad att uppleva och det har vi gjort med hjälp av historieläraren Nabil från American school of Tangier. Grand souk, den gamla synagogan, cinema Rif och den amerikanska legationen var några stopp på vår väg. En välsmakande Tangine bjöds det på till lunch vilket var uppskattat. Nu blir det kojen eftersom morgondagen också blir tidig med en tur upp i Rifatlasbergen.

Hoppas ni har det bra där hemma.

Arvid



