

# Logg från Älva

---

**Datum:** 1/10-19

**Elevloggare:** Vilma Clason

**Personalloggare:** Jan Hallén Rizzo

**Position:** N 49° 04,7' W 003° 28,7'

**Segelsättning:** Mesan, Storsegel, Fock och Stagfock

**Fart:** 3-6 knop

**Kurs:** 260°

**Beräknad ankomst till nästa hamn:** Högst osäkert med tanke på hur vindarna rör sig men planerat på fredag eller lördag.

**Väder:** Halvklart, god sikt, måttlig sjö och dyning, SW 10 m/s, barometer 1008 mb, 14°C

## Elevlogg:

Skepp och hoj alla nyfikna föräldrar;)

Igår gav vi oss av från Cherbourg ut på Engelska kanalen och senare Biscaya med siktet inställt på Vigo. Idag vaknade vi upp till en mörk och blåsig morgon. Vissa mår toppen medan andra är trötta och sega. Vi har åkt drygt ett dygn nu när jag skriver detta (15.40) men vi har inte kommit så långt då vindarna inte riktigt är med oss och vi måste kryssa oss fram. Eftersom vi kryssar behöver vi slå seglen med jämna mellanrum vilket är spännande att vara med på.

För övrigt har vi inte gjort speciellt mycket mer än att byssanlaget lagat mat och vi som har vakter hållit vakterna. Vi har inte haft samlade lektioner eftersom många mår mindre bra och då har vi istället fått läsa vår bok och pluggat sjömanskap på eget ansvar.

Tror att många redan är taggade på att komma fram trots dryga ett dygn på sjön. Trots att det är väldigt spännande att segla på öppet vatten smålängtar nog de flesta efter att känna mark under sina fötter igen.

## Personallogg:

Vi verkar ha fått ganska bra sjöben. Vi har med andra ord vant oss. Inte så många av oss är sjösjuka, men en och annan är lite extra trött av sjösjukepillert och sena nattvakter. Vågorna är höga, men mer utsträckta än vågorna i Kanalen, och seglen stabiliserar gången. Det går inte fort eftersom vi till stor del har haft motvind, och ibland också motström. Många tillbringar mycket tid i hytterna, vissa läsande, andra sovande. Havet är ibland blygrått, men sol och himmel har visat sig och då skimtar smaragdgrönblå nyanser i de mäktiga vågorna.

Det blir mycket tid att svepa blickar över horisonter, eller bara blunda och uppleva vindens starka röst dundra fram över vatten och skepp, ibland känna solens varma hand smeka ens kind när man sitter vakt i närheten av styrhytten. Inte många mötande skepp på vår kryssande kurs. Man kan bli lätt filosofisk, och emellan varven har vi landat våra tankar i skön spekulering kring varats värde och möjligheter. Ni hänger med, va? Till och med kvantmekanik och sannolikhetsvågor snuddar våra medvetanden efter en stund vid horisonten.

I styrhytten finns mycket teknik och saklighet också. Där radarn sveper och GPS:en ritat kurser, kurvor och anger mötespunkter. Överstyrman Sofia, kapten Stefan och den kloke Robban med övrig besättning är ett fint team som inger trygghet och styr oss fram med säkerhet baserad på mångårig erfarenhet.

Mörkret har sakta fallit utanför, men härinne tindrar den stora TV-skärmen för oss lystna tittare. Det är "Oh brother, where art thou?" av bröderna Coen. Ha det bra därhemma!

Jan