

# Loggbok från Viksten

---

Datum: 9/4-2019

Väder: Molntäcke och starka vindar

Plats: Uvö

Elevloggare; Tim Wennerbrandt & Hanna Essebro

Lärologgare: Ola Håkansson

## Elevlogg:

MbVl018 är nu stolta över att göra sitt andra framträdande som loggare för Marina Läroverket. Resan till dagens mål var en färd på ca 5h som bestod av tsunamis och vindbyar som nådde upp till 132m/s (eller som vissa skulle säga: upp till två fots vågor och nordvästlig vid 12(17)m/s). Oavsett ens preferens av uppskattningen så kan vi alla vara överens om att vinden ven och vågorna stjälpde. Trots dessa oöverkomliga motstånd som moder natur bjöd på så kan samtliga MbV:are medge att alla har hållit sig på gott humör och ingen har hängt över relingen, även fast det fanns dem som frivilligt tog sig överbord.

När vi väl var framme vid målet, Rögrund, sänktes ribben som följt med Viksten ner i vattnet med vår kära Carro i. I grupper om sex MbV:are tog Carro, med roret i hand, oss i land. Där tog Lotten emot oss och bestod oss med en del av den kunskap som krävs för att driva ett vandrarhem samt en restaurang i skärgården. Efter detta tog sig Carro än en gång över vilda farvatten med det ändamål att ta oss tillbaka till vår älskade Viksten.

När vi kommit tillbaka till Viksten vankades det matlagning som till allas förtvivlan drog ut på tiden då den uppfinning som människan har skänkt oss svek oss, det vill säga ugnen var lite segig.

När maten väl slunkit ner våra strupar och lagt sig till ro i våra maggar, kunde chillandet ta sin början och njutningen av sällskapsspel var en självklar uppföljare för de flesta MbV:are.

Nu när mörkret slutit sig om vår lilla skuta (fartyg) har alla de små nissar som tassat omkring på däck börjat krypa till kojs.

Imorgon väntar nya äventyr och frukosten är framdukad när tuppen galer (kl 07:30).

Snipp snapp slut så var denna loggen tyvärr slut, men tro oss när vi säger; att så säkert som att månen följer solen så återkommer vi med en ny logg inom kort.

Ha det gött alla landkrabbor därute som är nyfikna på vad vi hittar på om dagarna!

//Tim & Hanna

## Lärologg:

17 tappra elever begav sig under morgonen ut, med mig och besättningen, på årets första skärgårdsresa. Under resan gör vi studiebesök hos några medlemmar ur marinbiologiprogrammets branschråd och eleverna skriver ett arbete om olika yrken i vår skärgårdsmiljö. När vi lämnat kaj mötte vi ett traditionellt aprilväder som gav resan lite extra krydda. Trots höga vågor och kall vind har eleverna arbetat aktivt på båten. De har räknat sjöfågel, navigerat, lagat mat och skrivit på sina arbeten om skärgårdens olika näringar. Det första besöket på Rögrund avverkades relativt smidigt trots att vi på grund av för hård vind inte kunde gå in till bryggan med Viksten. När vi väl tagit oss in med ribben möttes vi av en entusiastisk Lotten som berättade om sitt vandrarhem och sin krog på ön. Efter en sen middag ligger vi nu vid Uvön och alla lampor är släckta utom lärarens. Det är väl dags även för mig att krypa till kojs, i morgon är en annan dag.

Mvh: Ola Håkansson