

Logg från Norra Idskär

Datum: 2018-09-04

Elevloggare: Markus Jenkinsson, Gustav Lundberg (MBV16)

Lärologgare: Ola Håkansson

Dagens ämne: Båtåka

Väder: Sol

ElevLogg:

Hej Loggen!

Dagen började med en färd mot Idskär med ribbarna i 10 knop. Vi anlände och inväntade Petsamo som hade maten och de andra eleverna ombord. Efter att Petsamo anlant så började vi laga maten, det blev currygryta med ris, vilket var kralligt för kistan. Efter krubbet så hade vi båtlektion, där vi lärde 1orna ratta ribb, medan den andra halvan hade svenskalektion, vi bytte sedan av. Sen grillade vi burgare till middag och några åkte iväg till Vaxholm för tankning och för att handla snask. Vi har efter middagen haft rast och fritid, nu har vi svenska igen. Kul!

Tack och hej, Gustav och Markus.

Lärologg

Solen sken på oss när vi åkte ut mot Idskär för årets BÅNGBI (båt, naturguidning och biologi). Treorna åkte ribb medan ettorna fick en guidning av tvåorna på Petsamo. Väl på plats packade vi upp och fixade lunch innan lektioner tog vid. Det ena syftet med vistelsen på Idskär är att ettorna ska få en introduktion till våra båtar, lära sig att köra, navigera och lägga till. Till hjälp har de lärare och våra treor. Det andra syftet med vistelsen är att ettorna ska lära känna de andra klasserna på programmet, vilket de verkligen får göra när alla samlas på Idskär! Idag har ettor kört båt och haft biologi, tvåorna har lagat mat och haft entreprenörskap, medan treorna kört båt och haft svenska. När mörkret nu lagt sig över ön pågår nattnavigering på Petsamo och i klassrummet arbetas det intensivt med grammatik. Bastun är varm och vi är många som har badat. I morgon fortsätter vi med nya lektioner innan tvåor och treor beger sig hemåt. Ettorna åker då vidare ut i skärgården där de fyller dagarna med naturguidning och biologi. Nu på kvällen hörde jag en av eleverna utbrista: "Tänk att vi faktiskt går i skolan nu! Det är ju rätt fantastiskt!"

Med de orden tackar jag för idag.

- Ola Håkansson