

# Logg från Älva

---

Datum: 25/8-17

Elevloggare: Emil Kronbladh, Hampus Lind

Personalloggare: Linda

Position: Till ankars vid Tjärnö

Planerat datum för att segla vidare: Lördag den 26/8

Beräknad ankomst till nästa hamn: Hirtshals på söndag

Väder: Mulet till en början, framåt dagen mer sol

Fotocredit: Emil, Johanna

## Elevlogg:

Hallå hallå, Emil här!

Efter gårdagens fantastiska middag, en hyfsad sovmorgon och en mycket välsmakande brunch var alla mycket nöja och utvilade inför en dag på Lovécentret på Tjärnö. Vi elever delades in i två grupper och roade oss/arbetade på olika håll. Den första gruppen, min grupp hade bottenkrap på schemat och gav sig iväg direkt. Turen ut med forskningskeppet Nereus visade sig vara otroligt intressant då fyra bottenkrap på olika platser gav oss sjöstjärnor, småfiskar, maskar och till och med en gigantisk islandsmussla; en art som kan bli upp till femhundra år gammal!





Detta och mycket mer togs med till laboratoriet, nycklades och bokfördes. Overall en riktigt kul aktivitet. Tyvärr hade min illvilliga kamera slut på batteri så jag tvingades hela tiden fota med den jäkla telefonen...

På grund av brunchen fick vi endast ett mellanmål vid ca 14:15 bestående av en frisk och färsk sallad som vår äkta grabb Osmar fixade. Utmärkt mat som vanligt, Osmar!

Efter mellis och nyckling blev det besök i akvariet. Den överlägset mest populära attraktionen var klapp-och-kelhörnan där vi gick loss på små krabbor, sjöstjärnor och till och med en stackars röd sjögurka. OBS: INGA ORGANISMER SKADADES I SAMBAND MED KRAMKALASET. De hade dessutom en halvskygg liten småfläckig rödhaj, något jag i egenskap av evig hajfantast tyckte var väldigt intressant. Tyvärr blev hajen ibland påkörd av torsken och krabban den bodde tillsammans med.

När alla aktiviteter var över hade vi ganska mycket tid över för att lalla runt. Men när alla var som mest deprimerade över att den enda kiosken i området var stängd kom vår eviga frälsare, alla barns gud och en folkets välsignare...



Glassbilen.

Alla skyndade sig att köpa mängder med glass förutom Marcus, som köpte mazariner av någon anledning. Linda blev en riktig räddare i nöden genom att köpa glass åt alla i grupp två, som fortfarande höll på med nycklingen. Frågar du mig får man skylla sig själv om man är så långsam, men Linda var uppenbarligen av en annan åsikt. Erik gjorde också en riktigt snygg tabbe genom att äta Sandwich-glass som såklart innehöll grädde... vilket hans kropp inte är något stort fan av. På något sätt klarade han sig dock oskadd.

Hej nu kommer Hampus här tar platsen vid skrivmaskinen (datorn) för att uppdatera er om våra äventyr tillbaka på Älva efter denna fantastiska dag. / Emil

Först fick några av oss stanna kvar för att vänta på andra turen av ribbar som tar oss tillbaka så där satt vi nöjda i solen och kollade på lite ostron, musslor och en och annan krabba som fanns precis vid bryggan. Sedan när vi kom tillbaka till Älva var det nästan direkt dags för ännu en smakrik måltid levererad av legendariske Osmar med lite assistans av byssanlaget. Men först så kom Evelina med en otroligt trevlig nyhet idag var det nämligen dags för det otroliga äventyret som jag längtat efter, att klättra upp i riggen till Älvas högsta punkt och samtidigt kunde man även klättra ut på bogsprötet för ett dopp i det salta och kalla blå. Jag var i den första gruppen som hade lyckan att få klättra upp i riggen och jag kan meddela att jag var först upp även om jag sedan fick vänta på Evelina för att då ta mig ut på bredfocrrået. Har ni någonsin tillfälle och modet KLÄTTRA UPP HIT ni har inte sett Älva förrän ni sett henne från den här punkten! Otroligt vackert och en solnedgång över träden vid detta tillfälle försämrar ingenting.

Efter en skön liten klättring och underbar utsikt begav vi oss ned. Väl nere fick jag tjata på Caroline om att minsann också jag ville bada och visst kunde hon stanna ute och vänta på att jag skulle byta om så att även jag kunde hoppa från en cirka sju meters höjd längst förut på Älva. Efter noggranna

instruktioner om att inte göra något dumt så Caroline behövde hoppa i och rädda mig vilket innebär dykande, voltande och i stort sett det roliga att göra när man hoppar från hög höjd begav jag mig ut. Väl ute fick jag klättra runt lite för att kunna hoppa och sedan kom det ett plask i det något kalla och salta blå för att sedan uppleva baksidan med att bada långt förut nämligen att simma tillbaka något nedkyld till midskepps för att då klättra upp och få tillbaka min trevligt uppvärmda handduk av Caroline. Nu sitter jag här efter lite kortspel och skriver om dagen min och hoppas att ni har haft en som kanske varit minst en tiondel så bra. Skepp o hoj! Ha det riktigt härligt nästan vindstilla hälsningar från Älva. / Hampus

### **Personallogg:**

Idag var jag tillsammans med eleverna och besökte Lovécentret på Tjärnö, vilket var lite kul eftersom jag faktiskt bott på området under några veckor då jag studerade Marinbiologi på Stockholms Universitet. Det är verkligen en fördel att komma dit med rollen som lärare med egna elever eftersom jag själv minns vad som var spännande och vad som var lite klurigt, exempelvis så minns jag hur svårt det kunde vara att ställa in en stereolupps focus och att klappakvariet skulle vara en stor hit för många. De jobbade på bra i labbet och artbestämde (nycklade) med ett stadigt tempo och fokus, vilket även personalen på laboratoriet tyckte, kul!

Imorgon ska vi ut och utföra den första mjukbottenexkursionen samt snorkla, vilket kommer att bli en heldag så jag hoppas att eleverna ser till att få en riktigt god natts sömn. / Linda