

# Logg från Älva

---

Datum: 1/9 2017

Elevloggare: Jonatan, Marcus

Personalloggare: Marinbiologilärare Linda

Position: 55° 20,184 N 8° 04,401 E

Segelsättning: Fullt ställ!

Fart: 4,0 kn

Kurs: 235

Beräknad ankomst till nästa hamn: fyra dagar till Ramsgate.

Planerat datum för att segla vidare: 8/9 2017

Väder: Sol med moln.

## Elevlogg:

God dag kära läsare.

Vi har nyss lämnat Esbjerg och är på väg till Ramsgate. Som det ser ut nu så kommer vi ha en relativt lugn resa. Vi alla har lämnat in våra första utkast till marinbiologin, men Johanna tycker att båten lutar något förfärligt. Många har turistat i Esbjerg innan vi lämnade. Där det köptes både *God Tur* (åksjuketabletter) och godis. Man hör längre bort i salongen hur Helle hoppas på 6 m vågor nu när vi åker över till England, men det verkar inte som att alla håller med.

Idag har vi även bytt arbetsskift ombord, vilket resulterade i en lite sen middag. Men det nya byssanlaget kommer väll in i rutinerna så småningom. Vi satte segel ca 18:30 och det gick strålande. Storseglet var som vanligt snabbast, men focken verkade slö.

Tack o hej leverpastej! MB16a loggar ut för idag.



Älva lämnar Esbjerg.

### **Personallogg:**

Jag och Thomas hade lektioner på förmiddagen medan resten av besättningen åkte iväg och besökte fiskeri- och sjöfartsmuseet, det hade tydligen varit en succé (man kanske ska åka dit vid nästa besök i Esbjerg?).

Efter lunch vandrade jag runt i halva Esbjerg för att leta efter diverse saker till Älva samt saker till några i besättningen som inte hade tid att komma iväg till staden. Det var fantastiskt väder så det var riktigt härligt att få promenera ett tag innan det var dags att komma tillbaka till Älva.

Nu är det riktigt lugnt väder och Älva rullar knappt vilket gör att det är en glad stämning ombord eftersom ingen är sjösjuk, skönt!

Linda

/ Ja, nu vid midnatt är stämningen nästan magisk; Älva glider för fulla segel fram över ett stilla hav medan månen i söder lägger ut en bred gata av silver. Långt borta – både om styrbord och babord – blinkar stora vindkraftsparker med sina hundratals röda toppljus. Nordsjön visar oss ett vänligt ansikte i natt. / Kapten Sören