

# Logg från Älva

---

Datum: 2016-09-14

Personalloggare: Slutlogg från kapten

Kramkalaset är avslutat och bussen med klass MB15a har försvunnit i riktning mot Gatwicks flygplats. Visst känns det lite tomt när tystnaden lägrar sig över båten. Men det är också en viss lättnad att allt har gått så bra – den här gången också.

Jag vill inte höra till de som skriver att allt alltid är toppen och eleverna helt fantastiska och så vidare. Om det vore så, kunde man fråga sig om den här verksamheten egentligen vore så angelägen. Nej, grunden för all skolsegling är ju att den skapar förändring.

Sanningen är att MB15a var en ganska spretig klass när de kom ombord för en månad sedan. Sammanhållningen var inte den bästa, och viljan att hjälpas åt och jobba tillsammans var inte självklar.

Eleverna är i högsta grad delaktiga i den gemensamma uppgiften att föra fram fartyget över havet. Det är många gånger krävande. Däcksvakter dygnet runt, ibland regn och rusk, sjögång med åtföljande sjösjuka, kort sagt strapatser som sätter viljan och samarbetsförmågan på prov.

Det blev gnissel. Vi fick en situation att ta tag i tillsammans, elever och besättning. Vilket vi gjorde, och det blev väl så småningom, som kock-Frida brukar säga. Utveckling, förändring. Det är så det skall vara, och jag vill påstå att det svetsar eleverna ännu mer samman än om allt är rosenrött från början.

Så det har varit en riktigt fin segling. Vi har upplevt mycket tillsammans. Klumpfiskar och hajar på Nordsjöakvariet i Hirtshals, rasande grann segling ner till Esbjerg, lagkamp och lekar i en park i Brügge, ubåtar i Portsmouth och inte minst evakuering av fartyget kl fem en morgon för att man skulle bogsera en skarpladdad torped från andra världskriget förbi oss för att spränga den till havs.

Jag vill också få sagt att jag är så stolt över min besättning. Blandat blir bäst. Män och kvinnor, från 19 till 64 år. Alla har gjort ett fantastiskt jobb. Som sagt, gnissel i början och kramkalas vid avskedet. Vi i besättningen ser väldigt mycket fram emot att möta dessa unga människor igen om ett och ett halv år, nere på Kanarieöarna, för deras andra segling med Älva.



Undertecknad kapten och en del av klassen ombord i ubåten Alliance

Hälsningar från Sören