

Logg från Norra Idskär

Datum: 6 september

Elevloggare: Albin och Oliver

Lärologgare: Martin och Ylva

Dagens ämnen: FEK och Idh

Väder:

Elevlogg:

Hej alla läsare!

Nytt läsår och på nytt är vi tillbaka på Idskär. Idag har vi haft många lektioner och mycket att göra. Vi har presenterat våra visioner om hur vi ska vara som klass vid vår student 2020. Ledorden för hur vi ska nå så långt som möjligt tillsammans är respekt, självkänsla och jag-ledarskap. I vår gemensamma vision gjorde vi liknelse till en symfoniorkester.

Vi har också haft våra egna idrottslektioner med avslappnande yoga som huvudämne. Under slutet av dagen fick vi även prova på livräddning i det kalla vattnet. För att klara dagen har vi fått en god chili con-carne och nygrillade hamburgare till middag. Nu sitter vi och mumsar på en god morotskaka och väntar på att bastun ska bli varm! Hoppas alla har det bra inne på fastlandet hälsningar FE17

Lärologg:

Hej alla

Så var vi ute på Idskär med FE 17. Solen skiner på oss efter en dimmig start. Klassen fungerar nu som ett väloljat maskineri. Allt vi lärare behöver göra är att sätta upp en lista med gruppindelning och sysslor. Sedan serveras mat, fika och kloka idéer i tid och som på löpande band.

Eleverna har under en tid fått arbeta fram en vision för klassen med fokus på tiden fram till och med det stora målet: student 2020. Vi som mentorer är nu stolta, tillsiktsfulla och tårögda inför de kommande två läsåren som med allt säkerhet kommer att gå för snabbt. Med glädje ser vi hur kunskap från läsår 1 har omvandlas till konkreta mål inför framtiden.



Den problembaserade undervisningsmetoden vi arbetat med under årskurs 1 har fortsatt under årskurs 2 med träningsprogram för specifika målgrupper. Allt för en ökad förståelse för vad deras kroppar kan behöva för ett långt och välmående liv.



