

Logg från Älva

Datum: 26/8

Elevloggare: Clara Baynham Lyttle och Markus Malmqvist

Personalloggare: Tove Wranne

Position: Lysekil

Planerat datum för att segla vidare: Lördag kl 13.00

Beräknad ankomst till nästa hamn: Hirtshals söndag förmiddag

Väder: Växlande, uppehåll och en och annan regnskur, frisk västlig vind

Elevlogg:

Hej alla läsare! Whats up? Vi ligger fortfarande här i Lysekils södra hamn på grund av vinden som tvingade oss att stanna här en natt till, men det funkar! Imorgon ska vi alltså kasta loss och sätta kurs mot Nordsjön och Danmark. Lysekil har varit kul att upptäcka men vi börjar längta vidare. Här till kaj har varit stilla och lugnt men imorgon då kommer det bli tungt!- Clara BL rap... Men vidare till vad som hänt idag; vi har snorklat, blivit bitna av krabbor, brända av brännmaneter, hittat 100 åriga gamla ostron och massa mer coola grejer. Men det var sjukt kul att kolla på alla fina djur i vattnet. Dessutom provsmakade vi vår fångst, Gustav åt ett ostron och jag Clara åt en räka, mums? Kanske det. Här nedanför har vi en bild på hur våra exkursionsutrustningsväskor som vi använt till dagens arbete ser ut.



Personallogg:

Hej hopp!

Under tiden som eleverna har varit iväg och undersökt små djur i havet har vi i besättningen ägnat oss åt att testa nödgeneratorn och brandsläckningssystemet. Allt fungerade som det ska och att prova nödutrustningen var lärorikt för oss som inte har varit ombord så länge. Efter det fortsatte underhållsarbetet ombord. Bland annat har delar av relingen slipats och lackats, kapten Sören har hållit på med sina svetsprojekt och nagelbänken till fockmasten har renskrapats och lackats.

Lysekil är en trevlig stad som bjuder på allt från vackra klippor och promenadstråk till båtaffärer och kulglass. Men vi börjar alla bli lite lätt landsjuka och det ska bli härligt att få lämna kaj och sätta segel imorgon med kurs mot Danmark med sina kullerstengator och wienerbröd.

Hälsningar Tove, lättmatros