

Logg från Älva

Datum: 2017-02-22

Elevloggare: Emma och Jaqueline

Personalloggare: Dag Fagring

Position: Areciffe

Segelsättning: ingen

Fart:

Kurs:

Beräknad ankomst till nästa hamn: Lördag morgon

Planerat datum för att segla vidare: Imorgon 23/2 2017

Väder: Soligt med växlande molnighet och värme

Elevlogg:

Dagen på Älva kickade igång med en förträfflig frulle följt av rutin-vaskning av hela fartyget. Därefter drog lektionerna i ledarskap igång med Dag. Vi pratade om olika personlighetstyper (våldigt förenklat; det finns tre). Varje elev fick utföra varsitt test för att se vilken av dessa man passade in på, mycket intressant utfall. Efter lunch fick vi en uppgift att reflektera över bra sätt att ge feedback på, men ungefär här tyckte nog Dag att vi såg lite bleka och trötta ut så han gav oss ledigt resten av dagen. Följaktligen strosade vi ned till stranden för att fräsa på våra bleka kroppar. Så nu sitter vi här med solsting, ett glatt humör och tänkte nog gå ut för att lapa lite mer sol.

Hej svejs från oss!

Personallogg:

Att vara chef och ledare:

Att vara befälhavare är att vara chef. Inte nödvändigtvis ledare. Men chef är du garanterat. Det har rederiet bestämt och så enkelt är det. Chefskap handlar om position. Att vara ledare är lite mer komplicerat. Det handlar om relation. Det är ett mandat du får av din besättning ombord. Sköter du ditt uppdrag på ett bra sätt med auktoritet, lyskraft och klokhet så är du en bra ledare. Så enkelt är det. Frågan är då bara hur man blir en bra ledare? Vi har en vecka på oss att ta reda på det.

Vi har pratat mycket om chefskapets kärna kommunikation och vi har i rollspel övat på svåra samtal ombord. Hur man hanterar konflikter, inte hur man undviker dem. Kanske inte alltid så kul men riktigt värdefullt den dag det blir allvar att ta tag i ett problem.

Vi har också pratat mycket om olika personlighetstyper. Om vad som präglat oss under livets gång. Om att blandade grupper nästan alltid presterar bättre. Nu vet vi också lite mer vilka vi själva är. Vi

vet hur man är som bäst som ledare gentemot olika personligheter ombord. Vad motiverar och engagerar och vilka argument är meningslösa?



YH 15 är en härlig klass med starka personligheter som med ambition och kunskapstörst vill utveckla sitt ledarskap. Alla med olika erfarenheter att dela med sig av. Undervisningen får en koppling till verkligheten. Och dialogen blir värdefull och lärorik. Erfarenhetsbaserat lärande kallas det.

Det har nu blivit eftermiddag. Tre dagar till kaj här i Arrecife är snart slut. Nu är det stranden som gäller några timmar och en grupp-uppgift om feedback. I morgon bitti sätter vi segel mot La Gomera. 220 sjömil västerut och två dygn till sjöss. Är vinden och vågorna nådiga så återknyter vi till uppgiften i morgon under solen på däck.

Dag F

Lärare i CCM- och ledarskapskurs.