

Logg från Älva

Datum: 7/12-2018

Elevloggare: Linnea och Måns

Personalloggare: Veronica

Position: N28°32' W013°42'

Segelsättning: Inga segel satta.

Fart: 4,1 knop

Kurs: 190°

Beräknad ankomst till nästa hamn: 8/12

Planerat datum för att segla vidare: 10/12

Väder: lite moln, lite sol

Elevlogg:

Hej där hemma!

Dagen började med födesledagsfirande med ballonger och paket för Lucas som fyller 18 idag!

Direkt efter frukosten gav vi oss av mot Isla de Lobos. Efter en väldigt lugn färd till ön serverades lunchen. Därefter blev vi skjutsade till den lilla ön med ribben, eftersom det inte finns en kaj för Älva att ligga vid. Väl iland bjöd Lowe, Emil, Jonathan och Joy på en grymt bra guidning i den underbara naturen på Isla de Lobos. Efter promenaden på den ökenliknande och bergiga ön väntade bad för de som ville.

När alla var nöjda och klara med vistelsen på den lilla ön blev vi hämtade igen och fick komma tillbaka till Älva. Nästan direkt när alla var ombord gav vi oss iväg mot Fuerteventura, som vi hela dagen sett konturerna av. Det gungar på ganska ordentligt så vi hoppas på att slippa undan sjösjukan så långt som möjligt...

Medan byssagänget fixade middagen pluggade några till radarprovet medan andra hade FIFA-turnering. Efter middagen, som vanligt väldigt god, hade alla förutom byssagänget och de med vakt, fritid. Så nu väntar Sällskapsresan SOS och chokladbollar!

Ha det bra, HEJ!

Personallogg:

God afton!

Ännu en dag lider mot sitt slut. Vi avgick från Lanzarote direkt efter frukosten i morse och vid lunch var vi framme vid Isla de Lobos, "vargön". Inga vargar har funnits på ön men munksälar och dessa har kallats sjövargar. Därav namnet.

Ön är en riktig pärla. Med ett guidegång i täten promenerade vi runt ön med ett par stopp för att få lyssna på guidningar om både historia, natur och livet i havet runt ön. Efter den långa vandringen stannade vi till en stund på öns fina sandstrand och några tog tillfället i akt att kika närmare på livet under ytan.

Nu har vi ätit middag och börjat färden mot nästa hamn; Gran Tarajal på Fuerteventura. Lite gungigt är det så jag hoppas de som behöver har tagit sina sjösjukepiller...

Hörs snart igen!

/Veronica

