

Logg från Älva

Datum: 3/9 2018

Elevloggare: August Engvall, Matilda Jarl.

Personalloggare: Linda

Position: Förtöjda i Thyborön

Planerat datum för att segla vidare: I morgon kväll tisdag

Beräknad ankomst till nästa hamn: Ramsgate på lördag

Väder: Växlande: Dimma, sol, svalt, varmt och lite regn på kvällen

Elevlogg:

Ohoj landkrabbor!

Dagen började med frukost klockan 07.15 och efter det hade Kapten Sören ett möte med alla ombord om dagens planer. Mötet innehöll information om dagens rent-skeppstädning och exkursionen till akvariet här i Thyborön. Klockan 08.00 började städningen och vid 10.00 bar det av mot akvariet. Väl på akvariet fick vi direkt vid ingången klappa små hajar och små krabbor. Längre in i akvariet fanns det rockor och fler hajar att klappa. Andra fiskar och vattenlevande djur som fanns i akvariet var humrar och torskar. Efter att vi hade spenderat cirka 1,5 timmar i akvariet gick vi ned till stranden och badade i Nordsjön. Temperaturen i vattnet var trevlig och vågorna var medelstora. Efter badet gick vi tillbaka till båten och åt lunch som Osmar och besättningen hade lagat. Maten som serverades var kycklingwok med nudlar och det var supergott. Efter maten hade vi egen pluggtid som vi spenderade med att skriva på våra marinbiologirapporter som ska vara klara den 4/9. Sedan var det dags för trerättersmiddag som vaktlag 2 hade lagat. Temat för middagen var svenska högtider, allt från kräftsvisor till påsk. Maten som serverades var till förrätt en svampmacka, till varmrätt var det tacos och till efterrätt var det "Swedish fika". Allt som serverades var väldigt gott och alla bord med olika högtider gjorde sin egen lilla grej, de följde högtidernas traditioner. Det var allt för den tredje september.

Simma lugnt från August och Matilda 😊



Personallogg:

Halloj!

Idag var vi iväg och besökte ett fantastiskt mysigt akvarium, det var inte stort men absolut värt att besöka. Akvariet hade en härlig atmosfär och kelsjuka hajar samt rockor. Många passade även på att "leka" i ett skepp som fanns i en sandlåda samt krypa in i en låtsas-ubåt. Efter besöket på akvariet var vi även och badade i Nordsjön, vilket genererade många härliga skratt och utrop när de rullade upp på stranden av vågorna. Kvällen erbjöd en fantastisk trerättersmiddag och jag blev efter middagen även hämtad av ett par elever som hade fått syn på något häftigt i vattnet. Det visade sig vara en stor gråsäl som simmade runt i hamnen.

Det har verkligen varit jättekul att vara lärare idag, omgiven av glada elever och en massa kul aktiviteter. Underbart!

Hälsningar från marinbiologilärare Linda