

Logg från Älva

Datum: 2018-08-28

Elevloggare: Carmina och William

Personalloggare: Alva

Position: Till ankars vid Tjärnö

Planerat datum att segla vidare: Fredag morgon, mot Danmark

Väder: Klart, med vacker solnedgång

Elevlogg:

Tjenixen!

Dagen för oss, William och Carmina, började med att vi skulle bärga segel vid ca. 02:00 i morse. Att bärga segel betyder att ta ner seglen. När man bärgar seglen börjar det med att man släpper på fallet, vilket är det som håller uppe seglet högst upp och sedan drar man ner seglet i något som kallas för nedhal. Sedan gick vi av vakt och sov lite. Efter det gick vi för motor till TJÄRNÖ! Och vi anlände hit, till Tjärnö, kl. 10 i förmiddags. På förmiddagens fartygsbefälslektion lärde vi oss om missvisning och deviation som båda är felkällor för magnetkompassen. Efter lunch hade vi rent-skepp-städning för att vi varit ute och seglat några dagar och vi ville ha det fräscht. Sedan hade vi fritid och det blev bad i denna fina vik med typiskt västkustklimat. Vår, MB17As, andra mentor Linda kom ombord i god tid till den delikata trerätters middag som byssagänget anordnat. Middagen med tema "It's better down where it's wetter" bestod av toast skagen, ugnsbakad lax med potatis och väldigt maffig chokladmousse. Nu mätta och glada gör vi oss redo för fysikinlämningar, filmkväll och morgondagens marinbiologiäventyr.

Simma lugnt, puss och kram //Carmina och William



Skymningen sänker sig över den stilla fjärden...



...medan eleverna pluggar, spelar kort och umgås i salongen.

Personallogg:

Skepp o' hoj!

Idag har jag, Alva, fått äran att skriva logg. Den här resan jobbar jag som lättmatros, och har varit ombord några gånger innan. Första två gångerna seglade jag som elev och nu i våras seglade jag som jungman i besättningen. Väldigt kul att få vara tillbaka ombord!

Dagen började med vakt vid 8:00 när vi började komma närmre Tjärnö. Efter lite fiskebojspanande anlände vi och jag skötte ankringen. Det är intressant att få lära sig sådana saker som man inte riktigt tänker på när man seglar som elev och kunskaper man inte använder hemma i vardagen. Efter lunch hade vi några timmar med planering följt av Rent Skepp. Klassen var otroligt duktiga på att städa och utan klagomål. Det gick som smör!

Linda kom som sagt ombord idag. Väldigt kul att få träffa henne igen, eftersom jag också hade henne som mentor! Nu ikväll blev vi bjudna på tre-rätters middag, otroligt gott! Lyx att få sitta ner och äta god middag under lugn och ro. Väldigt gott!