

Logg från Älva

Datum: 27 augusti 2018

Elevloggare: Wilhelm och Siri

Personalloggare: Frida

Position: Väster om Vinga

Segelsättning: Stagfock, fock och storsegerl

Fart: 6 – 7 knop

Kurs: 330

Beräknad ankomst till nästa hamn: Tjärnö i morgon middag

Planerat datum för att segla vidare: Torsdag kväll eller fredag morgon

Väder: Gråväder med regnskurar

Elevlogg:

Halloj! Idag har varit en händelserik dag här på Älva. Det har blåst och regnat mycket hela dagen. Vi har haft segel uppe där vi seglade både läns och slör. Vågorna har varit uppåt fyra meter höga och en och annan skvätte över relingen. Trots att klassen har vant sig vid att det gungar var det fler som blev sjösjuka på nytt efter dagens sjögång. Den friska och tidvis ganska byiga vinden gav besättningen och eleverna på vakt en hel del att göra med segelmanövrer och liknande. Eftersom så många blev upptagna med detta blev lektioner uppskjutna till senare på eftermiddagen och folk fick fokusera på att hålla sjösjukan i schack. Trots gungningen så häpnades många över hur häftigt det var med de stora vågorna. Det hårda arbetet avslutades med en god middag och gott humör. Nu tar vi sikte på Tjärnö dit vi förhoppningsvis kommer imorgon. Glada hälsningar från Wilhelm och Siri 😊

Personallogg:

Hej allihopa,

ja som Siri och Wilhelm redan skrivit har det varit en händelserik dag, vi har kunnat göra en hel del segelmanövrar med 4-8 vakten men även med 8-12 vakten. Eleverna har uppskattat att få göra mer än att stå som utkik och rorgångare, även om flera av dem inte mått jättebra så har de kämpat på och dragit i skot, prevent och dirkar. På eftermiddagen plockade vi även ner stagfocken då fock och stor skymde vinden.

Utöver våra två utkikar har vi inte sett många elever på däck under våran vakt, utom när de trotsat regnet och gått ut för att mäta vindstyrkan två ggr per dag. De flesta har hållit sig inomhus i värmen för att plugga och kurera sig.

När det rullar lite och eleverna har lite svårt för värmen och matoset i byssan så blir det rester till käk och idag var det en stor variation på käk i buffén. Allt från curry till lasagne 😊

Hoppas ni har det bra därhemma och att ni slipper det blöta kalla vädret.

Mvh Frida