

# Logg från Älva

---

Datum: 22 augusti 2018

Elevloggare: Lovisa och Johanna

Personalloggare: Sören

Position: Till ankars vid Stora Skratten, norr om Vaxholm

Planerat datum för att segla vidare: I morgon eftermiddag

Beräknad ankomst till nästa hamn: Tjärnö tisdag den 28 augusti

Väder: Klart, men svalt och lite blåsig

## Elevlogg:

Äntligen på väg!

Idag klockan 14:00 kastade vi, Mb17a, loss från Stocksunds hamn och påbörjade vår resa mot Portsmouth, England. Det blev ett tårfullt farväl med många kramar och känslor. Vi alla hade nog pirr i magen både på grund av nervositet men mest av förväntan. Det tutades och vinkades och sen var vi på väg! Det blev en lugn framfart till Stora Skratten, där vi ligger för ankar under natten. Vaktlag 1 fick för första gången testa på kökstjänst i Byssan medan de andra vaktlagen planerade vaktpassen och packade upp. Efter en god middag påbörjades fysikarbetet med de första meteorologiska mätningarna som ska göras varje morgon och kväll tills Mikael hoppar av båten på Tjärnö. Badstegen är framme och de som vill får hoppa från bogspröt. Förväntan ligger i luften inför nattens vaktpass. Imorgon står förtrogenhetsutbildning på schemat innan vi lättar ankar. Trots att vi bara varit på Älva en halv dag ser vi nog alla fram emot en god natts sömn. Det tar på kroppen mer än vad man tror när man är på sjön. Förhoppningsvis får vi en fin och solig dag imorgon.

Simma lugnt, landkrabor!

## Personallogg:

Ja äntligen, det säger vi i besättningen också! Som vanligt har det varit några hektiska veckor före avfärden när det jobbats på alla håll i båten, både av besättning och av inhyrda hantverkare. Eftersom Älva är ute på haven större delen av året, är det mycket som slits och måste fixas under sommaren. Dessutom brukar vi alltid ha en lång lista på förbättringar som vi vill göra, så att vårt fina fartyg ännu bättre skall tjäna sitt ändamål. Veckan före avfärd brukar alla på skolan fråga mig hur det går. Tja, säger jag, paniken är inte större än vanligt, så det går nog bra. Vilket det har gjort, och äntligen fick vi kasta loss för att ge oss ut på äventyr med ännu en toppenklass. (Det säger alla att MB17a är.)

Efter en natt till ankars, skall vi fylla morgondagen med säkerhetsövningar och förtrogenhetsutbildning för eleverna, så att de blir hemtama ombord och lär sig hur vi hanterar alla

situationer som kan uppstå. Sedan hisar vi upp ankaret och styr söderut. Kanske hinner vi stanna till på Ven, så att klassen kan gå iland och besöka Tycho Brahes observatorium Uranienborg. Nästa anhalt blir den marinbiologiska forskningsstationen Tjärnö. Därefter skall vi ge oss på något nytt för Älva, nämligen att segla genom Limfjorden, inlandsfarleden tvärs genom Jylland, med stopp i Thisted och Thyborön. Och sedan sätter vi kurs ut över Nordsjön, mot Ramsgate och Portsmouth. Dagliga rapporter kommer här. Följ oss på färden!



Vi som är besättning på resan är:

Övre raden från vänster:

Erik Nygren, matros och maskinansvarig.

Bengt Svensson, överstyrman

Osmar Dias, kock

Pontus Sunnanstaf, jungman

Sören Engzell, befälhavare

I mitten: Göran Börjesson, styrman

Undre raden från vänster:

Frida Jakobsson, lättmatros

Jenny Hallström, jungman

Alva Hedlöf, lättmatros

Hälsningar från kapten Sören