

Logg från Älva

Datum: 2 september 2018

Elevloggare: Rebecca och Clara

Personalloggare: Osmar

Position: Förtöjda i Thyborön

Planerat datum för att segla vidare: Tisdag kväll den 4 september

Beräknad ankomst till nästa hamn: Ramsgate den 9 september

Väder: Vackert, men lite svalt

Elevlogg:

Skepp och hoj alla landkrabbor!

Vi började dagen med att lämna vackra Thisted bakom oss. Med en ny påfyllning av godisförråden från danska matbutiker kastade vi loss klockan 10. Allting gick bra och vi hade en 7 timmars resa framför oss. Vi hade en lugn resa, men 14-16 vakten fick en rejäl överraskning när en oförberedd man över bord-övning skedde. Jenny i besättningen hade tagit på sig en överlevnadsdräkt och låg och plaskade i vattnet. Larmet gick och alla samlades utanför styrhytten på överdäck. Efter lite förvirring bland oss elever löste sig allt och Jenny kom tryggt upp ur vattnet. Klockan 17 var vi framme på vår nya destination, Thyborön. Det finns en liten matbutik här som vi snabbt rensade och nu är vi alla mätta och belåtna. Nu ikväll är det dags för söndagsfilm och vi ska se Dunkirk vilket alla är taggade på.

Simma lugnt! //Mb17a



Personallogg:

Hej alla loggläsare.

Ibland ser kocken inte mycket av vad som under dagen händer utanför byssan, men jag tog i alla fall en del bilder där inifrån. Vi hade pyttipanna till lunch och köttsockpa med nybakat bröd till middag.

Vegetarianerna fick naturligtvis veg-pyttipanna respektive grönsakssoppa. Jag deltog i man över bord-övningen med min vanliga roll, att hämta akutväska och bår för den händelse den nödställde behövde en akutinsats. Eftersom Jenny spelade medvetslös när vi vinschade ombord henne, spände vi för säkerhets skull fast Jenny på båren och tog henne inomhus för ytterligare vård. I detta fall plockade vi upp Jenny med RiB:en, men som alternativ metod hämtar vi upp den nödställde direkt till Älva, och då har jag rollen som ytbärgare.



Efter middagen fick jag en utmaning att spela schack med Viktor. Tuff match, men den med längst hår och mest erfarenhet vann. Vi ligger nu förtöjda bland en massa fiskebåtar, och det blev en fin solnedgång.

Osmar kocken



