

# Logg från Älva

---

Datum: 16 september 2018

Elevloggare: Nils och Vera

Personalloggare: Bengt

Position: Förtöjda i Gosport

Väder: Soligt och vackert, lätt västlig vind

## Elevlogg:

White over red MB17A ahead,

Idag har vi storstädat för att LK16 ska komma och få det lika fint som vi fick. Vi har städat på ställen som vi inte visste fanns och Frida blev sur på oss för vi inte ville sluta putsa mässing. Sen fick vi ledigt och en sista stund i staden Gosport innan vi åt vår sista middag för denna segling, tillsammans ute på restaurangen The star, som passar hur vi har varit denna segling. Det blev en engelsk korrekt fish n chips för de flesta med undantag för vego. Efter det gick några runt i staden och umgicks, spelade biljard eller tillbaka till båten. En bra sista kväll att avsluta denna fantastiska segling med. Under seglingen har vi haft mysiga filmkvällar och de roligaste temamiddagarna. Vi kan inte vänta tills vi tillbaka på Älva igen.

Red over white we`re signing off tonight.

## Personallogg:

Hej! Jag heter Benke och har varit överstyrman på den här seglingen som nu lider mot sitt slut. Det har varit en jättekul resa. Eleverna har var jobbat kolossalt bra med oss på bryggan under sina vakter, lagt ut positioner, identifierat fyrar, fartygslanternor och lysbojar med mera. Förhoppningsvis klarar de sin kusteppurexamen med glans när de kommer hem. I dag har de haft fullt upp med slutstädningen, och det har sett lite kaosartat ut både ute och inne större delen av dagen. Men resultatet har blivit strålande, och båten är nu snygg och prydlig inför nästa klass. Massor av energi, målmedvetenhet och gott humör från elevernas sida gjorde att allt gick som en dans och blev klart på rekordtid men utan slarv.

Som Nils och Vera skrev, avslutades dagen på restaurang iland, med en välförtjänt Fish and Chips. Frasigt, nyfriterat och mycket gott. Den lilla staden Gosport (som ni vet så ligger vi ju på andra sidan floden i förhållande till Portsmouth) låg söndagkvälls-stilla när vi kom ut från middagen, Några av ungdomarna tog en kvällspromenad på stan och en del gick till båten för att umgås där en stund. I morgon får de lite sovmorgon och brunch kl 9.30, för resdagen kommer att bli lååång. Och vi kommer att gå här och sakna MB16a. Men om allt går som det skall, ses vi igen på Kanarieöarna nästa vinter!





