

Logg från Älva

Datum: 13 september 2018

Elevloggare: Lovisa och David

Personalloggare: Osmar

Position: Till ankars N om Isle of Wight

Beräknad ankomst till nästa hamn: Gosport (Portsmouth) i morgon bitti kl 8.30

Planerat datum för att segla vidare: Älva seglar vidare med LK16 den 21 september

Väder: Solig och vacker dag med lätt vind, 16 grader.

Elevlogg:

Hej hopp!

Vår sista dag till sjöss bjöd på vackert väder och lugn sjö hela vägen från Ramsgate till Isle of Wight. Många passade på att njuta av den värmande solen och hela babords däck var fullt av solande elever. (Får se hur många som har en rödare nyans i ansiktet imorgon ;)) Även bogsprötet var en populär plats. Dagen var mycket lugn och vi fick gott om tid till självstudier, vilket vi nog alla behövde. Framåt eftermiddag/ kväll kastade vi ankar norr om Isle of Wight. Under kvällen var det obligatoriskt filmmys framför Oliver Twist, en engelsk klassiker. Samtidigt förberedde byssa-laget morgondagens trerättersmiddag. Undrar vad temat "CoachÄLVA music festival 2018" har att bjuda på?... Vi alla ser nog fram emot en hel natts sömn, då snälla besättningen tar ankarvakten under natten. Vi kommer att vakna pigga och glada imorgon, redo att utforska Gosport!

Skepp o' hoj, nu kryper vi till koj!

//Lovisa & David

Personallogg:



“En bild säger mer än tusen ord”, som det något slitna talesättet lyder. Med det i minnet gick jag runt och fotograferade med jämna mellanrum hela dan i dag inför mitt loggskrivande. Det visade sig

bra, eftersom eleverna helt glömt att bidra med några bilder till loggen, upptagna som de var med att njuta av solen.

Den första bilden togs vid 7-tiden på morgonen, just då vi passerade nollmeridianen och gick över på västra halvklotet. Alltid en lite speciell känsla att korsa den förnämsta storcirkeln (näst efter ekvatorn kanske).

Efter lunch, då vi serverade baconinlindad fläskfilé med pepparsås och ris, och för vegetarianerna biffar på groddadde linser och vita bönor, gick jag en tur på däck igen. Lyssnade också en stund på elevernas muntliga engelska redovisningar för Eva om besöket på Dover Castle.

Wilhelm berättade för oss att slottet och den tidigare borgen har en historia som går ända tillbaka till den keltiska tiden, genom romartiden och medeltiden. Inte heller Napoleon kunde rå på Castle of Dover, och under de två världskrigen fungerade det som strategisk kommandocentral. Massor med historia har eleverna fått sig till livs.

Till middag blev det en afrobrasiliansk fiskrätt kallad "Muqueca", ett recept jag har efter min far. Som vegetariskt alternativ blomkål med vita bönor och béchamel au deux fromages. Efter maten tog jag en tur på däck igen. Före middagen hade vi ankrat. Nu dalade solen mot horisonten och bjöd på en fantastisk kvällshimmel.





Efter Evas filmvisning satte byssagänget igång med att förbereda morgondagens stora 3-rättersmiddag med tema "Festival".



Nu är det dags att gå och sova!

Osmar Kocken