

Logg från Älva

Datum: 10 september 2018

Elevloggare: Arvid och Clara

Personalloggare: Jungman Jenny

Position: Förtöjda i Ramsgate

Planerat datum för att segla vidare: onsdag den 12 september

Beräknad ankomst till nästa hamn: Portsmouth fredag morgon

Väder: Vackert och soligt

Elevlogg:

Dag 20. Långsam dag. Idag började dagen som alla andra med en obligatorisk städning. Man börjar bli lite trött på att konstant städa men det gäller ju hygien så man gör det ändå för man vill inte ha kackerlackor i hytten ;) . Kl 00.00 i natt så bytte vi vakt-tider och städområden så alla hade nya områden att städa, vilket skapade mild förvirring. När städningen var över så hade vi en lektion som handlade om navigation och säkerhet i dimma och nedsatt sikt. En del av oss gick iland och promenerade runt i Ramsgate för att få se en del av staden. Det är en stor blandning av olika kulturer och det kryllar av konstiga affärer med små-prylar. Mataffärerna är superbra här med toppenstruktur, jätterent och ett större utbud än de flesta svenska mataffärerna vilket är roligt när man ska fylla på sitt förråd av sötsaker. Kvällarna spenderas med varvande av plugg, kortspel, film, snackande och schack m.m.

Många är trötta här ombord men vi håller humöret uppe även om vi både är stressade och anstränger oss för att inte totalt ge upp på allt. Nils kom just förbi med ca 6-7 smörpaket och sa "om du vill smöra lite mer för Linda så ta dessa" hahaha. I eftermiddags så mönstrade Eva, vår engelskalärare på. Det ska bli jättespännande att ha engelskalektioner och studiebesök på Dover Castle.

Nu tvingar August oss att sluta för att han vill lämna in sin marinbiologi-diskussion så loggen är lite svår att skriva. God natt och trevlig kväll från T/S Älva och den bästa klassen någonsin ombord <3.

Simma lugnt// Mb17a



Cha Cha Slide på pontonbryggan medan kvällsmörkret sänker sig.

Personallogg:

Halloj därhemma!

Dagen började som vanligt med frukost 7.15 och sedan var det dags för den dagliga städningen. Eftersom det var vaktbyte medför detta även nya städområden för vaktlagen. Då gäller det att vi i besättningen är med och instruerar lite extra så att allting går rätt till.

Sedan vankades det jobb. Pontus har bytt storskoten, repen var väldigt gamla och slitna så det var på tiden. Sören hade beställt nya rep till Thyborön som vi hämtade upp hos segelmakaren där. Själv syrade jag bort rostränder på båtens utsida. Ganska kul för man ser i alla fall att det blir rent. Sedan slipade Alva de ställen jag hade syrat. Efter det la vi på två lager primer. Imorgon ska vi måla på blå färg.

Linda och Göran har städat ut sina hytter. Göran för att han åkte hem idag och Linda för att Eva kom idag. Eftersom Linda åker hem imorgon tyckte vi att det var smartare om Linda sov en natt i Görans hytt och att Eva fick flytta in direkt i sin hytt. Det tyckte nog Eva med.

Imorgon blir det Dover Castle. Jag, Benke och Alva ska med från besättningen. Kul att få göra något annat än att knacka rost hela dagen. Mer om det imorgon från Eva!

Jungman Jenny out.