

# Logg från Älva

---

Datum: 1/3-2019

Elevloggare: Vanessa Macchiavello och Matilda Norrby

Personalloggare: Felix

Position: N27°59' W018°12'

Segelsättning: Storseglet och Focken

Fart: 5 knop

Kurs: 020°

Beräknad ankomst till nästa hamn: 2/3 klockan 09:00

Planerat datum för att segla vidare: 5/3

Väder: Klart, god sikt, NO-vind 7-8m/s, måttlig sjö och hög dyning.

## Elevlogg:

Nu är det slut på veckan och det är dags för fredagsloggen!

Idag har vi haft lite stök med vind och väder, därför har vi tyvärr inte kunnat åka in och lägga till vid El Hierro som planerat på grund av mycket hög dyning som letar sig in i hamnen där. Efter några timmar av funderingar och förhoppningar om bättre väder bestämdes det att vi fortsätter mot en ny ö. Denna ö är La Palma och staden heter Tzacorte.

Vi är på väg dit just nu. Utav dessa förutsättningar har det inte skett så mycket mer. Vi skulle storstädat när vi kom in i hamn men då det inte hände idag ligger allt kvar tills nästa dag. Dagen vände däremot när vi under två tillfällen fick se två valar. En sejval och rizzo delfiner.

Ännu en mycket trevlig sak som hände var att vår älskade lärare Jan blev ombord. Jan hade dock planerat en marinbiologundersökning på El Hierro men det löser sig på La Palma!

Med en fantastiskt god trerättersmiddag av duktiga byssalaget serverades en miljögenomtänkt meny bestående av vegetariskt och frukt som egentligen skulle slängts. Alla fick ett lite gladare humör då vi fick klä ut oss till superhjältar, allt från Jultomten till Prinsessor.

Med vågor här och där som får Älva att kännas som en karusell eller lustiga huset, rör vi oss sakta men säkert fram mot La Palma.

Vi hörs där!

Ha så bra nu alla!

Kram från oss småttingar och resten av besättningen!

## Personallogg:

Hej jag heter Felix och jag är Jungman ombord på Älva.

Slut på veckan? I morse kl 03:32 vaknar man av en som står och bankar på dörren. Vi på 4-8 vakten behövdes tidigare för att ta ner Focken och storseglet.

Tidig morgon dock en lugn dag igår med mingel i både salong och mäss efter vaktens slut i väntan på att lägga till. Att rita superhjältar med en hint av dagisbarn är inte alltid det lättaste, jag tycker att de gjorde ett riktigt bra jobb, alla har vi vår egen bild av hur en superhjärte ska vara, Jag vet i alla fall hur mina superhjältar ser ut.

Jag tror dock att alla ombord uppskattar en till dag ute på havet, det gör jag i alla fall! Under vakten på eftermiddagen hände inte så mycket, men god mat serverades. Tidig morgon betyder tidig kväll. God natt.

Mvh 4-8 vakten, småttingarna och besättning!

