

Logg från Älva

Datum: 5 september

Elevloggare: Melina & Alwa

Personalloggare: Linda

Position: Ramsgate

Planerat datum för att segla vidare: 8/9

Beräknad ankomst till nästa hamn: Portsmouth 10/9

Väder: Växlande, en och annan regnskur men varmt i luften

Elevlogg:

Hej alla loggläsare!

Igår kom vi till Ramsgate vid 23-tiden lokal tid. Tilläggnigen gick bra trots många trötta elever. Denna dag började som alla andra dagar med frukost. Sedan var det dags för rent-skepps städning vilket innebär storstädning av hela skeppet. En del låg på latsidan medan andra jobbade hårdare vilket senare resulterade i en väldigt splittrad marinbiologilektion där några fick fortsätta städa medan andra fick börja skriva på sina marinbiologirapporter direkt.

Väl klara med lektionen var det många som begav sig in mot den lilla mysiga staden Ramsgate. Andra stannade kvar ombord för att få lite egentid. När vi kom tillbaka till hamnen upptäckte vi att vi hade fått besök utav en tremastad nederländsk skuta. Till middag fick vi en jättegod lax med pestoröra och potatis, serverad av byssalaget och Osmar.

Efter middagen blev det Top Gun på TV:n i salongen för hela bunten, även delar av besättningen. Roligt hade vi i alla fall då Linda med flera började skratta så fort de "roligare" scenerna visades.

Imorgon väntar fortsatt rapportskrivning och vår nya engelskalärare kliver ombord.

Nu är det dags för oss som inte har vakt att kliva i säng.

Hej Svejs så länge!



Personallogg:

Idag vaknade jag för första gången i England, lite märkligt att jag varit på många olika platser runt jorden men aldrig i England. Efter dagens städning fick jag gå runt på båten för att se till att alla elever haft sin marinbiologilektion efter sin städning innan de fick lov att gå iland. Det tog ett tag, men sent på eftermiddagen fick jag äntligen en chans att vandra runt i Ramsgate.

Det är verkligen en mysig stad där alla hus ser olika ut, bilvägarna är små och en hel del spännande gränder som antingen kan leda till en mysig bakgård eller en mindre mysig återvändsgränd. Jag måste dock tillägga att vid första bilvägen fick jag tänka om flera gånger, bilarna kör ju på "fel" sida av vägen här! Tur att jag hade styrman Thomas med mig på promenaden, han har i alla fall lite koll på England eftersom han tidigare bott här. Vi klarade oss undan bilarna men tyvärr klarade vi oss inte undan regnet vilket är en av de mindre charmiga sidorna med England.

Hälsningar Från Linda