

# Logg från Älva

---

Datum: 4/9 - 17

Elevloggare: Hampus Lind, Erik Sundell

Personalloggare: Göran

Position: timmar utanför Ramsgates hamn

Segelsättning: Inga segel satta

Fart: 4,7 knop

Kurs: 245

Beräknad ankomst till nästa hamn: ca 24:00 ikväll

Planerat datum för att segla vidare: Fredag den 8 september

Väder: Molnigt

## Elevlogg:

Hej hej alla landkrabbor här kommer en hälsning från Älva.

Idag har vi kört på med motor, relativt oförändrat har vi sakta men säkert färdats mot Ramsgate.

Idag är dagen många elever har fasat för på mer än ett sätt. Vi har idag både haft folk som insjuknat i lite sjösjuka samt så är detta dagen då gruppdelen på vår maribiologirapport om våra trevliga mjukbottenexkursioner skall vara inlämnad. Men på helt andra sätt har även elever längtat efter idag för det är dagen då vi anländer till England. Snart kan det med andra ord bli både scones och te minst tre gånger om dagen och vem har inte sett fram emot sådana härligheter. Idag har vårt kära byssa crew med lite hjälp av Osmar bjudit på 3 otroliga måltider. Vi startar nämligen dagen med en otroligt stabil frukost vilket bland annat innehåller mannagrynsgröt, detta för att sedan längta oss fram till en underbar och smakrik upplevelse tack vare vår lunch bestående av bankat fläskkött med potatis och sås, med andra ord en riktigt sjömanslunch. Efter denna svårslagna start kom en otrolig smakresa som älskades av alla ombord, även dem mest kräsna, nämligen en helt fantastisk soppbuffé med både smakrika soppor och exotiskt hembakat naanbröd med otrolig kryddning som serverades rykande hett till dem varma och smakfulla sopporna.

Här på bilden nedan ser ni några elever både umgås och spela kort, några skapar musik med en mini synth och gitarr medans andra sitter och studerar marinbiologi och skriver på sin diskussion som vi fortfarande har några dagar kvar att skriva på



## Personallogg:

Hej. Här är jag igen.

Om ett par timmar har vi besättningsmöte angående förtöjningen i Ramsgate. Resan från Esbjerg och hit har gått lite för fort tycker jag. Tycker om när vi ligger i sjön ett flertal dygn. I övermorgon skall jag hålla kurs i Fartygsbefäl igen. Då blir det en hel del praktiska moment i sjökortet. Jag ser fram emot detta, då våra elever visar intresse på att lägga ut positioner, samt skriva in div uppgifter i skeppsdagboken. Inte minst har jag noterat detta när vi gör praktiska arbeten på bryggan då vi har sjödygn. Nu skall jag gå och koja, inför ankomsten vid midnatt.

Överstyrman Göran.