

Logg från Älva

Datum: 31 Augusti

Elevloggare: Kim och Hampus

Personalloggare: Evelina

Position: Kaj i Esbjerg

Planerat datum för att segla vidare: I morgon fredag eftermiddag

Beräknad ankomst till nästa hamn: Ramsgate på tisdag

Väder: Soligt och klart

Elevlogg:

Hej alla där hemma!

Idag har varit en hektisk dag, tack vare dagens utmattande och leriga exkursion! Dagen började med frukostsamling och sammanställande av marinbiologiska rapporterna, snabbt följt av en hastig lunch och sedan avfärd till dagens exkursionsplats, en dansk Mudflat! Vi flög iväg på Älvas RIB-båt till hamnen på andra sidan sundet, där lågvattnet avslöjade sanddynor mitt i vattnet där ett par sälar solade.

Vi anlände till flera hundra meter av lerig strand, som blev en hel kilometer när tidvattnet flöt iväg. Vi drog på oss vadarbyxor och började vår långsamma resa ut mot vattenbrynet. Några tappra få gav sig ut i leran medans deras vänner glatt satt o tog bilder på ansikten fulla av lera, från torra land. De som gett sig ut tog med sig prover av sedimentet (leran) som sedan silades av de på land och därefter undersöktes för att bestämma arterna vi hittade. Det var en lång dag men slutade med många trötta leenden.

Väl tillbaka på båten kom verkligheten ikapp oss med insikten att vi behövde städa av leran från all utrustning. Efter undanstuvning av material och varsin rejäl dusch, fick vi en fantastisk måltid lagad av vårt lag i skeppets byssa.

Nu är vi halvvägs hemma! Önska oss lycka till resten av vägen!





Personallogg:

Att läsa elevernas logg får en verkligen att önska att man hade fått följa med på dagens utflykt. Att se alla bilder de tagit och höra berättelser om hur folk fastnat och snubblat runt i gyttjan får mig verkligen att minnas när jag själv gjorde den här resan som elev. De verkar ha haft minst lika kul som vi hade. Den här gången blev jag dock kvar ombord, men det var inte heller helt fel. Under förmiddagen hann jag med en del riggjobb, bland annat byta ut något rep och mätta en del andra inför kommande byten. I brist på akuta jobb tog jag sedan tillfället i akt och spenderade eftermiddagen med att hjälpa andrestyrman med ruttplaneringen för det kommande seglingsbenet. Något som för styrman är vardag att göra tycker matrosen är extremt kul som omväxling.

Arbetsdagen avrundades sedan något tidigt med anledning av den något långa gårdagen och en runda på staden hanns således med före kvällsmaten. Det är alltid skönt att få komma ifrån en stund och kunna strosa runt och ta en kaffe på något mysigt café. Trots den goda stämningen ombord är det skönt med lite andrum och en chans att sortera tankarna. Under kvällen blir jag dock kvar ombord då det är jag som är hamnvakt från besättningens sida. Kvällen kommer således bli lång, men vad gör väl det om man har gott sällskap!

Lättmatros Evelina