

Logg från Älva

Datum: 30 augusti

Elevloggare: Jacob och Jonna

Personalloggare: Sören

Position: Kaj i Esbjerg

Planerat datum för att segla vidare: På fredag, den 1 september

Beräknad ankomst till nästa hamn: Ramsgate 5 september

Väder: Regn

Elevlogg:

Hallå alla finisar där hemma!

Vi har haft en lugn och mysig natt men tvingades bärga segel runt 05. Morgonen var däremot allt annat än lugn då alla blev, med en metod som inte kan beskrivas på annat sätt än fartfylld, blev uppmärksammade att idag fyller Elin år! Detta firades med en födelsedagsfrukost med nybakade croissanter och ballonger. Vi anlände i hamn till en välkomstkommitté bestående av två små exalterade danska drängar. Så säkert som jorden snurrar runt solen följde den alltid så fröjdfulla storstädningen som sker varje gång vi kommer till en ny hamn. Till allas fröjd var det idag belöning för ett väl städat skepp. Det var nämligen dags för veckans byssanlag att under ledning av den något föråldrade Johan tacka med en fantastisk tre-rätters middag med ett passande marintema på menyn. Gästerna var en härlig blandning från alla världens hörn. Från de franska alpernas vidsträckta toppar och Magalufs vita stränder hela vägen ålderdomshemmet och storstadsförorterna. Under kvällen fick vi uppleva inte ett, utan tre (!) fririer till vår käre skeppare Sören. Efter en fantastisk kväll är det dags att ta det lugn och ladda upp inför morgondagens exkursion.

Dags för oss att ha fullt upp med att göra ingenting, ha det bra!



Personallogg:

Beskrivningen av våra återkommande trerättersmiddagar kan nog te sig både förvirrande och kaotiska för en oinvigd läsare, men det är ingenting mot vad de är i verkligheten. Elevernas fantasi och skådespelartalanger flödar, och vi i besättningen får försöka hänga med i svängarna så gott det går. Lekar, rollspel och förvecklingar gör att man ibland tycker sig förflyttad till en tillställning för förryckta, men roligt är det.

Under det senaste dygnet har vi alltså glidit söderut längs Jyllands västkust, för att vid 13-tiden löpa in i Esbjergs hamn. Idag har styrman Göran fått hålla i ratt och reglage, vilket han gjorde med den äran, så att Älva elegant vände runt och mjukt lade kinden mot kajen.

Hela dagen har det regnat, men vi hoppas att det håller upp i morgon. Då skall vi skeppa över klassen till Fanö-sidan där det finns en fin mud-flat. Mjukbottenundersökning står alltså på programmet.

Hälsningar från kapten Sören