

Logg från Älva 29/8

Datum: 29/8

Elevloggare: Erika och Erik S

Personalloggare: Osmar

Position: Väster om Stenbjerg

Segelsättning: Går för motor

Fart: 5 knop

Kurs: 215

Beräknad ankomst till nästa hamn: i morgon eftermiddag

Väder: Mulet och regnigt

Elevlogg:

Hej där hemma!

På morgonen lämnade vi Hirtshals och satte segel för att bege oss mot Esbjerg. Tyvärr kunde vi inte ha våra segel satta länge, utan tog ned dem strax efter lunch. Flera på båten, både elever och besättning, har även brottats med sjösjuka. Nu fram mot kvällen verkar de flesta dock må bättre! Trots sjöjukan lyckades byssan fortfarande laga fantastiskt god mat, potatis och kött till lunch och lasagne till middag! Dagen har i övrigt varit lugnt och aningen händelselös, vi har jobbat på våra rapporter i marinbiologi, och nu när folk har fått mer energi spelar vi kort och lyssnar på musik! Vädret har varit mulet och grått hela dagen, med lite regn. Vi hoppas på bättre väder imorgon, om inte annat så att vi slipper sjösjuka...!

Hoppas ni har det bra hemma, vi hörs snart igen!



Personallogg:

Hej, alla loggföljare!

Det verkar som om vi lämnade solen och det fina vädret i Hirtshals. Idag har varit en ganska tuff dag, med många trötta elever överallt, och några sjösjuka.

I byssan kan det vara ganska krävande. Den ligger långt förut i båten, så det gungar rätt mycket. Man blir trött i benen, och allt måste placeras försiktigt på slingerdukar för att stå kvar. Det krävs dubbelt fokus på allt. Jag hade inte så många elever i byssan idag, men de som kom var superhjälpssamma så vi klarade oss bra!

Till lunch blev det nötskav stekt med lök och bacon, serverat med ugnsstekt potatis och hemgjord bearnaisesås. Hemgjorda hamburgare till vegetarianerna. Vi höll vår planerade meny, även om det var lite gungigt.

Jag tror alla mådde bättre efter lunch. Vi går nu med motor, nästan rakt mot den sydvästliga vinden. Det blev lite bättre förhållanden i byssan under eftermiddagspasset. Vi lagade tre olika lasagner, och jag tror alla var nöjda. I morgon förväntar vi oss att det blir ändå lugnare väder.

Hälsningar från kocken Osmar

/ ...och klockan 20 fick vi en västlig vind precis enligt prognos, så vi kunde hissa segel igen. Nu motorseglar vi i god fart mot Esbjerg, dit vi räknar med att anlända i morgon någon gång mitt på dagen. / kapten Sören