

Logg från Älva

Datum: 28/8 2017

Loggskrivare elevlogg: Alexandra och Simon

Loggskrivare lärare/besättningslogg: Linda

Position: Utanför Hirtshals

Fart: 7 Knop

Kurs: 270

Beräknad ankomst till nästa hamn: Onsdag förmiddag

Väder: Mulet väder med uppehåll

Elevlogg

Tjolahopp alla landkrabbor!

Saknar ni oss än? Vi kan i alla fall meddela att vi har det superbra och har precis kastat loss och är igen på väg mot nya äventyr. Dagen har varit full av aktiviteter. De tappra byssanlaget vaknade lite tidigare än oss andra för att förbereda en ännu fantastisk frukost ombord på Älva. Därefter städade vi som vanligt våra hytter och övriga utrymmen i perfekt skick. Sedan bar det av mot det underbara Nordsjöakvariet eller som man säger på danska, "Nordsøen Oceanarium." Det var med stor häpnad och förbryllelse som vi stolta marinbiologer klev in genom dörrarna till akvariet. Inuti akvariet fanns en stor diversitet av marina arter från Nordsjön. Vi fortsatte dagen med en mysig lunch under en vacker vy av stortanken i akvariet, samt en del shopping i souvenirbutiken.

Efter den lärorika dagsutflykten till akvariet var det fritt fram för oss sjöbjörnar att utforska staden. Nu när vi alla ÄNTLIGEN fått fylla på våra godisförråd är vi redo att vinka adjö till Hirtshals, men detta kan man såklart inte göra på tom mage. Därför serverades en god middag bestående av kalops och kyckling gryta med ris, mums!

Nu är det dags för oss att ta tag i våra arbetsuppgifter och ta farväl tills vi ses imorgon igen, under tiden kan ni njuta av dessa fina bilder.

Puss och Kram, skumbanan!



Personallogg

Idag skulle vi iväg till Nordsjöakvariet efter frukost och städning, tyvärr var det en hel del olycksbådande moln på himlen men enligt väderleksrapporten skulle det inte regna, så för första gången på en av dessa utflykter packade jag inte något extra än kläderna på kroppen och en matsäck i väskan. Äntligen stämde meteorologernas prognos och vi fick till och med lite sol på vår promenad, tänk vad otroligt skönt och befriande det är utan en massa onödig packning.

Under besöket såg vi en hel del spännande organismer som finns i Nordsjön, vi fick höra om Hirtshals fiske och dess hamn, dessutom var det många av eleverna som hittade sin lekfullhet i akvariets lekpark. Jag tror att det var en kombination av vädret, avsaknaden av packning och elevernas glada humör som smittade av sig på både mig och andrestyrman Thomas, för även vi gav oss upp i klätterställningar och åkte i rutschkanor. Tänk vad roligt det kan vara om man ibland som vuxen tillåter sin inre barnslighet att komma fram.

Efter Nordsjöakvariet var det ledigt ett tag för att eleverna skulle hinna strosa runt i Hirtshals och bunkra socker innan Marinbiologi och Fartygsbefälslektionerna på eftermiddagen.

Nu sitter de flesta i Salongen ombord och tittar på Game of Thrones och jag spelar hög musik i hörlurarna för att inte höra några "spoilers". För att rädda öronen går jag nog ut på däck en sväng nu, ha det gott!

Ps. Eleverna samarbetade fantastiskt bra vid segelsättningen, härligt tempo, humör och fokus. Kul att se måste jag säga.