

Logg från Älva

Datum: 24 augusti

Elevloggare: Helga och Axel

Personalloggare: Thomas, andrestyrman

Position: Ankrade utanför Tjärnö

Planerat datum för att segla vidare: Lördag kväll 28 augusti

Beräknad ankomst till nästa hamn: Hirtshals söndag förmiddag

Väder: Lätt molnighet nu på kvällen och tidigare regnade det

Elevlogg:

Efter att ha tagit en omväg mot Tjärnö, för att inte anlända mitt i natten, är vi äntligen här. Morgonen var som vilken morgon som helst: Vakna, äta frukost, städa och efter det vakt och lektioner. Kaptenen, Sören, lärde idag ut regler om hur man väjer och uppför sig till havs. Lektionen var intressant och lärorik för alla. Tyvärr blev lektionen avbruten på grund av att det behövdes personer på däck för att ta ner seglen. Resten av lektionen kommer att gås igenom vid nästa lektionstillfälle. Efter att ha ankrats så drogs det igång med en stor städning. Varenda liten vrå skulle städas, däck, förråd, hytter och mycket mer. Trots att alla hade det kämpigt med sina arbeten så lönade det sig verkligen, hela båten är nu fläckfri. Under förmiddagen satt det flesta och pluggade eller spelade kort. Idag var även första matlagningsgruppens sista dag. De valde att avsluta det med stil. Innan vi i huvud taget visste vad som skulle serveras bad matlaget oss att klä upp oss så gott som möjligt. En fin dukning och ett kul placeringsystem där alla blev indelade i kända par både från verkliga världen och även den påhittade världen. Sedan serverades det en god Bruschetta som förrätt. Det märktes att det uppskattades med mat på hur tyst det blev när den börjades serveras. Till huvudrätt dukades det upp en skål pasta med skaldjur som var gudomligt god. Efterrätten var en chokladmousse på en apelsinklyfta som toppades med ingefära och apelsinsirap. Denna rätt var precis som resten; helt och hållet perfekt. Nu förbereder sig folk för gå och lägga sig eller gå på ankarvakt, medan matlaget städar färdigt i köket efter middagen.



Personallogg:

Hej, jag heter Thomas Vallenor, och är ny andrestyrman här ombord.

Jag har avlagt en sjökaptensexamen på högskolan på Åland. Efter examen har mitt liv till största del präglats av sjöfart, dels som matros på trafikverkets gula färjor men även som styrman på en finsk bogserbåt. Arbetar även extra som assistens till barn med funktionsnedsättning samt läxhjälpare

inom matematik och fysik. På fritiden spenderar jag mycket tid med att leka och busa med mina barn.

Livet ombord på T/S Älva ger mig nya utmaningar då man ska lära ut navigation men även hur man handhar ett fartyg, vilket jag tycker kommer bli jättekul och spännande då man får en möjlighet att se hur eleverna utvecklas ombord. Resan till Tjärnö gick över förväntan. Tyvärr hade vi lite otur med vinden, envis motvind och bara ett halvt dygns segling mot slutet av resan. Vid infarten till Tjärnö fick en elev stå till rors hela vägen tills ankaret var släppt, detta visar på ett sätt hur eleverna har vuxit och lärt sig hålla kurs. För min del präglades resten av dagen av ruttplanering inför nästa etapp. Eleverna verkade rätt nöjda när de spelade spel och umgicks med varandra nu ikväll. Idag kom även marinbiologiläraren Linda ombord, och skall följa med i två veckor. Under natten sitter eleverna ankarvakt för att se till att fartyget inte driver.

Hälsningar / Thomas